

Van de redactie



De eerste luchtbel van 2012 ligt alweer voor jullie. De snorkeltocht heeft niet zo'n grote opkomst gehad, maar het was ook prima weer voor je badpak..... Wie en hoe verkleed was en wie de sponsors waren, vinden jullie verderop. In ieder geval kreeg iedere aanwezige een mooie pen als presentje!

Het kostte dit keer wat moeite om de luchtbel te vullen. We kunnen natuurlijk altijd stukjes op internet vinden, maar we vinden het het leukst als onze leden een stukje schrijven over een onderwerp wat hen bezighoudt of over hun vakantie!

Ook zijn er weer verschillende beurzen zoals Boot Düsseldorf en Duikvaker. Helaas gaat de DuikRAI dit jaar nog niet door. Misschien volgend jaar?

Ook het Grevelingenmeer heeft er weer twee wrakjes bij. Waar zullen de volgende komen?

Het winterse weer treft ons niet alleen met de kou, maar ook de maanvissen, dolfinen en zeehonden hebben het maar moeilijk met de wind en de regen.

Ten slotte doen wij een dringende oproep aan jullie om eens na te denken over de functie van hoofdredacteur. Tilly heeft te kennen gegeven dat zij hier binnenkort mee wil gaan stoppen. Als je een beetje handig bent met de computer, dan is dit wellicht een nieuwe uitdaging voor je. Het gaat om circa 8 uur werk per maand die je over de hele maand kunt verdelen. Laat het ons weten als je geïnteresseerd bent!

Sluitingsdatum volgende Luchtbel: 5 februari 2012
Arjo, Veronica, Marian en Tilly



December 2011:

15 Arjo de Keizer
21 Erwin Heiligers
23 Piet Driessen
25 Carolien van der Maas
27 Bert Schreurs
29 Martijn Bruinen
30 Hans van der Togt

Januari 2012 :

12 Paul Poland
16 Coby Krijger
21 Eric van Zanten
23 Margit Wouterse
23 Roelien Braber
25 Marian Roos-van der Mast
28 Marco Collignon
28 Olivier Spoor
28 Willem Dijkhuizen

Februari 2012 :

1 Albert van Es
7 Tjeerd Nijssen
11 Harm Verbeek
13 Marc van der Scheer
15 Cees Deijnen
19 Ronald Roes

Per abuis is in de verjaardagskalender december een aantal personen niet opgenomen. Hoewel een beetje (te) laat, feliciteren wij deze personen toch nog van harte met hun verjaardag. Mijn welgemeende excuses voor deze omissie, Tilly Neve

inhoud

- 2 van de redactie / verjaardagen / inhoudsopgave
- 3 Van de voorzitter
- 4 Geboren / Als je buddy hulp nodig heeft
- 5 Grevelingenmeer krijgt er twee extra duikwrakken bij
- 6 Nieuwjaars snorkeltocht achter de schermen
- 7 Met dank aan de sponsors
- 8 De Nieuwjaarsduik- en snorkeltocht in de pers
- 9 De nieuwjaarssnorkeltocht van 2012 door Dick Hoeksema
- 10 Tips
- 11 Te Koop
- 12 Dode witsnuitdolfijn aangespoeld
- 13 Cursusaanbod/geslaagden / vullerslijst
- 14 Heremietkreeft in historisch monumentaal pand aangetroffen
- 15 Duikpaviljoen i.p.v. DuikRAI
- 16 Fotoraadsel 10
- 17 De stelling / mutatieoverzicht
- 18 Vijf bijzondere duikplekken
- 19 Agenda



Van de voorzitter



"DTZ ... en nu vooruit!" is de titel van het actieplan dat deze week (begin januari 2012) door het bestuur is besproken. Hiermee willen we een beweging in gang zetten om te komen tot leuke, levende vereniging met inspirerende en uitdagende activiteiten. Want we zien dat die activiteiten het fundament van de vereniging vormen. Het is de plek waar de leden elkaar in verschillende samenstellingen tegen komen. Die activiteiten variëren van opleidingen op allerlei niveau tot gezamenlijke duikafspraken in het prachtige duikwater rond om ons. De diensten die de club daarbij aanbiedt maken het nog aantrekkelijker: een leuke clubkrant, clubmateriaal voor opleidingen of buitenduiken, een compressor en een clubhuis.



Waar we ons als bestuur over gebogen hebben is: wat is de verbindende factor, waarom zijn we een club? Dan kom je op zaken als missie, visie, strategie en doelstellingen. Deze managementtermen staan misschien wat veraf van de praktijk, maar helpen wel om de zaak duidelijk te krijgen. Die gaan we dan ook verder invullen de komende maanden om op de ALV tot een vaststelling te komen.

Voor dat invullen hebben we natuurlijk een klankbord nodig. Een aantal mensen die mee willen werken hieraan heeft zich al gemeld en die zijn inmiddels al aangeschreven. In eerste instantie gaat het om 2 aandachtsvelden: "opleiding en training" en "recreatief duiken en ontspanning". Maar mede op initiatief van jullie kan dat natuurlijk groeien. Als je nu niet uitgenodigd bent en wel mee wilt doen: geef je op en je hoort van me!



Op 6 maart 2012 houden we een open avond (vanaf 20.00 uur) in het clubhuis om met ons klankbord te sparren over het doel en invulling van de duikclub. Voel je dus vrij om dan aan te schuiven en mee te denken. We verwachten wel een actieve inbreng van alle deelnemers, dus dit is de kans op een podium voor alle dwarsdenkers of rare ideeën aandragers! Alleen opmerkingen vanuit de zijlijn maken is echter niet mogelijk, want we zoeken vooral naar verbetering, vooruitgang, inspiratie. De meer constructief denkende en doende mensen zijn daarom ook welkom.

Harm Verbeek

besluitenlijst

Het bestuur is van mening dat elk lid van DTZ toegang moet hebben tot besluiten die zijn genomen in de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Zowel oude besluiten als recent vastgestelde besluiten. Voorheen was een oude, tot medio 2007 bijgewerkte, lijst te raadplegen op de website van DTZ. Omdat het wereldwijde web wel erg openbaar is en Yahoo zich niet leent voor het communiceren met alle leden is het volgende besloten.

De secretaris houdt alle besluiten bij op een lijst. Deze is op te vragen bij de secretaris. Bij voorkeur via het daarvoor bestemde e-mailadres (zie colofon in de gedrukte versie van deze luchtbel). Een verwijzing hiernaar zal in elke luchtbel worden opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Mario de Wever



GEBOREN!



*Onze wens is eindelijk uitgekomen,
want ons zoontje en broertje van Therise
is ter wereld gekomen.*

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje

Tycho

gewicht 3860 gram en lengte 56 cm.

datum: 1 januari 2012

Ouders: Wouter van der Scheer en Angelique Vaes
Zusje: Therise

Adres: zie gedrukte luchtbel



Dit is niet het geboortekaartje zoals we dat hebben ontvangen. Het echte kaartje was bedrukt in een schattige zachtblauwe kleur, maar helaas daardoor voor mij niet leesbaar te scannen. Het geboortekaartje is momenteel in het clubhuis te bewonderen. Treur- en jubel zal het blije gezin snel gaan bezoeken. Tilly

Als je buddy hulp nodig heeft!

Op woensdag 11 januari 2012 vond de training "als je buddy hulp nodig heeft" plaats in het zwembad.



Eric van Loenhout en Paul Neve, hadden deze training in het kader van de 2* opleiding georganiseerd. Naast de 2* cursisten waren echter alle leden van Duikteam Zeeland welkom. Er meldden zich diverse personen aan om deel te nemen aan de training. Ook werd hulp aangeboden bij de begeleiding van de deelnemers. Dat geeft altijd een goed gevoel, zo begreep ik van de heren organisatoren.

Bert Schreurs, Adrie van Loon en André Roos begeleidden de groepjes op de kant. Adrie van Loon had zijn zuurstofmateriaal beschikbaar gesteld zodat dit gebruikt kon worden. Omdat bij elke 2* duiker die een groepje wil begeleiden, een 3* duiker verplicht is, maakte men dankbaar gebruik van de hulp van Astrid v.d. Mast en Marian Roos die immers hun 3* brevet dit jaar hebben behaald.

Roel v.d. Mast maakte zo hier en daar een kiekje.

Al met al een zeer geslaagde training!

Tilly Neve



Grevelingenmeer krijgt twee extra duikwrakken

2 december 2011

Deze zomer hebben Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en Dive-Inn de Kabbelaar het betonnen schip 'Le Serpent' (www.leserpent.nl) in het Grevelingenmeer laten afzinken.

Een uniek project, aangezien het in Nederland nog niet eerder is voorgekomen dat een schip van dit formaat voor de duiksport is afgezonken. Le Serpent wordt dan ook gezien als een nieuwe impuls voor het toerisme in Zeeland en Zuid-Holland en de duiksport in het bijzonder. Daarnaast draagt het schip als natuurlijk rif bij aan het bevorderen van de onderwaternatuur.

Nu ook een voorziening voor beginnende duikers

De ervaren sportduikers zijn erg enthousiast over Le Serpent. Gezien de diepte waarop het schip is gelegen, mist de beginnende sportduiker echter een geschikt duikwrak in het Grevelingenmeer. Om die reden heeft het projectteam besloten om - binnen de kaders van de oorspronkelijke projectdoelstelling en de beschikbare financiën - naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een duikwrak voor beginnende sportduikers te realiseren.



Foto: Bastian Mathijssen (Dive-Inn De Kabbelaar)

Zoektocht levert twee casco's op

De afgelopen maanden is de projectgroep druk op zoek geweest naar een tweede duikwrak. Deze zoektocht heeft echter niet één, maar twee nieuwe duikwrakken opgeleverd! Het betreft hier twee stalen scheepscasco's waarvan de ene 14 en de andere 9 meter lang is. Beide casco's zijn inmiddels geheel gereed gemaakt en zullen binnenkort worden afgezonken.

Webcams voor het thuisfront

Ook beginnende sportduikers kunnen zich dus gaan opmaken voor een wrakduik in het Grevelingenmeer. Het thuisfront zal hier bovendien van kunnen meegenieten: via webcams zullen beelden van één van de kleine wrakken te zien zijn. Zeeland, de Dutch Divers' Delta, is binnenkort dus nog twee duikwrakken rijker!

De Nieuwjaars snorkeltocht achter de schermen

Een Nieuwjaarssnorkel tocht organiseren is een hele organisatie, in september wordt al begonnen met het aanvragen van vergunning bij de gemeente Vlissingen. Als deze zijn aangevraagd, moet nog enkele papierwerk ingevuld worden voor dat Duikteam Zeeland toestemming om de Nieuwjaarssnorkeltocht te mogen organiseren.



Maar met een vergunning alleen kom je er niet, de reddingsbrigade moet op de hoogte worden gesteld en ook moet er vast gepuzzeld worden naar weer origineel aandenken voor de snorkellaars.

Dus de boeken van Harry Verkaik komen weer te voorschijn. Terwijl de boeken worden doorgebladerd worden we benaderd door Unox, dit jaar onze hoofdsponsor in hoofdtoeien, aandenken en snert. Ook via hun krijgen we een hele vragen lijst en worden we na het invullen op de "Unoxkaart van Nederland" gezet.



Ook onze vaste prijzen man Roel moet benaderd worden en kruip op zijn zolder wat er van onze sponsors nog aanwezig is...nog een hoop leuke dingen, waar iedere duiker wel wat aan heeft.



Maar ook de EHBO'ers moeten benaderd worden, mensen vragen voor de inschrijvingen en niet geheel onbelangrijk een stel kritische juryleden die de verkleden DTZ'ers 1 januari even stevig onder de loep nemen hoe hun creatie is en of deze prijswaardig is.

Pas eind december zijn alle vergunning rond en krijgen we groen licht van de gemeente Vlissingen om de jaarlijkse tocht te organiseren.

De Nieuwjaarssnorkeltocht staat in de steigers. Er moet nog kleine puntjes op de i worden gezet, nou ja kleine...nog wat grote punten eigenlijk maar dat zijn een paar uh (over en

weer en weer terug en weer over etc) telefoontjes naar de gemeente.

Verder worden de persberichten opgesteld en naar de diverse media gestuurd.

Ook Unox hangt begin december aan de telefoon: 'kunnen we 20 december 20 blikken van erwtensoep, mutsen, bakjes en lepeltjes bij jullie bezorgen?' "Natuurlijk, jawel hoor op 20 december staat onze gang vol met blikken erwtensoep, een grote tas met mutsen en aanverwanten.

De barcommissie wordt op de hoogte gebracht en kijken wat er nog ingekocht moet worden en welke spullen er mee moeten om de glühwein en de snert op te warmen.



Op de valreep worden via Rinus nog wat vuilnisbakken geregeld en ook de prijzen zijn inmiddels binnen. De Abeelseweg lijkt inmiddels wel een pakhuis, want ook de aandenken zijn binnen gekomen.

Op 1 januari gaat om 09.00 uur de wekker, het draiboek wordt nog even doorgenomen, wie doet wat en wie komt hoe laat. Alles is in kannen en kruiken, de tocht kan van start gaan. Maar eerst de laatste voorbereidingen.

Terwijl Erik en Martin om half twaalf naar de Boulevard gaan om de kleedaccommodatie in te richten voor de inschrijvingen, staan de dames van de inschrijving al te popelen om de eerste inschrijvers te verwelkomen. De EHBO'ers overleggen over hoe en wat en controleren nog even hun materialen. Alles voor de pak, zodat je niet moet gaan zoeken als je iets nodig heb, gelukkig ook dit jaar hebben we dit niet nodig gehad.

Na het startschot, begint het waar we maanden mee bezig zijn geweest. Onder tussen gaan Astrid en Marian naar het Arion waar de prijzen uitgesteld worden. Zodat iedereen na het omkleden meteen naar het Arion kan voor de uitreiking en alvast de prijzen kan bekijken.

Na een toespraak van Harm is het dan zover, de prijsuitreiking.

1. Marjon Jobse als meter opnemer/
Marco Colligion als meterkast
2. Martin Verhage als raket
3. Marscha School als haaienslachtoffer
4. Henk Betlem als zandman.



Om 16.00 uur verlaten de meeste D.T.Z.'er het Arion, getooid met Unox muts, aandenkens en de meeste met een prijs.

En als je er als organisator op terug kijkt is het als een flits voor bij gegaan en heb je eigenlijk weinig mee gekregen van de tocht...maar ach het is altijd gezellig om iedereen weer eens even te zien...op naar 2013! En de reactie van de mensen dat ze het weer een geslaagd evenement vonden doet je goed en daar doen we het ook voor.

Om 17.00 uur ploffen we op de bank...telefoon, goedemiddag met Unox alles goed gegaan, ja prima, de snert smaakte goed...mooi nou tot volgend jaar klonk het aan de andere kant van de lijn.

Dit jaar hebben er heel veel mensen geholpen achter de schermen om de Nieuwjaars Snorkeltocht weer tot een succes te maken, bij deze willen wij jullie bedanken voor jullie inzet en hopen in 2013, en voor je het weet is dat weer zover, weer een beroep op jullie te mogen doen.

Een goed duikjaar!!

Erik Veerhoek en Arjo de Keizer

met dank aan onze sponsors...

Wij danken naast Unox, al onze sponsors die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Dit zijn ze in willekeurige volgorde:

Duikcentrum De Kabbelaar,
Suunto
Vipmedia
Duikcentrum De Grevelingen
Jos Boone Watersportartikelen
Intersport, Erik
Dolphins Dive Center
Duikshop Octopussy



De Nieuwjaarsduik- en snorkeltocht in de pers

Bron: www.paauwenburgkrant.nl, 1 januari 2012

VLISSINGEN 1 januari - Werd vorig jaar nog een groot aantal nieuwjaarsduiken wegens de vrieskou afgelast, vandaag werd het voor hen die - gekleed in slechts badkleding en sommige ludiek uitgedost plonsend het nieuwe jaar ingingen - een eitje. Op het Vlissingse badstrand begon het duiken in water van $\pm 7^{\circ}\text{C}$. Honderden deelnemers stonden klaar om het nieuwe jaar in te luiden voor het eerste kippevel 2012 aangemoedigd door hun fans en het aanwezige publiek.



Zwemvereniging Luctor et Emergo gaf het startsein van de Nieuwjaarsduik om 13.30 uur.

Waarna Duikteam Zeeland startte om 14.00 uur met de traditionele Nieuwjaars Snorkeltocht vanaf het Vlissingse Badstrand.



De Nieuwjaarsnorkeltocht van 2012

door Dick Hoeksema

De 1^{ste} januari 2012. Het blijft een bijzondere start van het nieuwe jaar, die Nieuwjaarssnorkeltocht. Mijn 14^{de} al. Het wordt een erezaak de keten niet te doorbreken. En het zal deze keer niet veel moeite kosten: het water is 8 graden, de lucht zelfs 11 graden C. Het is wel eens kouder geweest. Tegen half twee staat een record aantal zwemmers te trappelen voor hun nieuwjaarsprintje, de meesten komen aan een echte duik niet toe.

Onder de vertrouwde DTZ-vlag valt me een warm welkom ten deel: Fien geeft me een Nieuwjaarskus en nummer 22 (zo laag?) voor mijn snorkel, Arjo trekt me een Unox-muts over mijn oren en om de hoek staat Rinus te roeren in grote pan snert. Is DTZ gevallen voor de commercie? Maar ach, de muts zit lekker en de snert ruikt goed, wat maakt het uit. Snel probeer ik mijn duikpak aan te schieten, maar het is net of mijn trouwe 'outfit' een



maatje gekrompen is. Na enig trekwerk sta ik na een kleine 10 minuten weer buiten, klaar voor het echte werk. Eerst nog de keuring. Een vijftal DTZ-leden heeft zich verkleed. De kwaliteit is dit jaar zo hoog dat ze allemaal in de prijzen vallen. Geweldig! Nog snel even een groepsfoto en dan bewegen de duikers zich naar de vloedlijn.

Erik heeft zich tijdens de jaarwisseling ingehouden en om 14.00 uur precies scheurt zijn laatste vuurpijl de lucht in tweeën. Als een stelletje achteruit lopende pinguïns schuifelen de snorkelaars het water in. Brrr, toch wel frisjes... Het zicht onderwater is niet om naar huis te schrijven en ik kantel me snel op mijn rug. Even zwaaien naar de waterscooter en langs boei 1 op weg naar boei 2. Maar dat valt tegen: we hebben te kampen met een stevige vloedstroom! Het is echt buffelen. Je zou wel eens lekker willen



ademhalen, maar het nauwe duikpak belet het uitzetten van de borstkas. Hijgend trek ik de rits van mijn duikpak wat open: dat geeft lucht. Stilstand is nu achteruitgang, snel verder. Ik ben blij boei 2 naast mijn linkerschouder te zien. De terugtocht is een eitje, 'go with the flow'. En even later staan we dampend van de inspanning op het strand.

Het valt me op hoe slecht de jonge garde vertegenwoordigd is. Teveel verwend misschien? In ieder geval doen de oudjes het

nog best. De scheiding van Bert zit nog net zo goed als toen hij het water in stapte. Ik maak hem daar een compliment over, wat erg gewaardeerd wordt. Terug bij de kleedruimte spuit Bastiaan ons schoon.



Van Arjo krijg ik een Unox-vaantje met opdruk. Die moet ik thuis laten zien! Snel kleed ik me om en meld me bij Rinus voor een kom snert. Heerlijk! Nog een bakje? Graag!

Met Henk en Jannie loop ik naar Arion voor een dampende mok chocomel en de spannende jury-uitslag. Astrid en Marian hebben de prijzen uitgesteld. Wie wordt eerste? Ik weet het niet meer, maar dat is vast wel ergens in deze Luchtbel te lezen. Wat me wel opvalt is dat de prijzen beslist royaal te noemen zijn. Ik wil niemand op een idee brengen, maar misschien volgend jaar toch ook maar eens iets laten zien aan de jury? Harm zet Paul Poland in het zonnetje met een eervolle vermelding voor het voltooien van zijn 33^{ste} Nieuwjaarssnorkeltocht; op één na heeft hij ze allemaal op zijn naam staan. Chapeau Paul! Als herinnering is er voor ieder een luxe houten herinneringspen in een luxe houten pennendoos met DTZ-opdruk.



Moe maar voldaan zoek ik m'n auto weer op. Het waren een paar mooie uren! DTZ is klaar voor het nieuwe jaar. Blij dat ik er weer bij was. Erik, Arjo en medewerkers: bedankt!

Dick Hoeksema



Tips

Tips, foto's en achtergrondinformatie op LeSerpent.nl

Le Serpent, het duikwrak dat deze zomer in het Zeeuwse Grevelingenmeer is afgezonken, heeft een eigen website! Op initiatief van de NOB is www.leserpent.nl gevuld met interessante foto's, achtergrondverhalen, duiktips, adressen, ervaringen en links.

Op de site vind je bijvoorbeeld informatie over de geschiedenis van het schip en de voorbereidingen die rond het afzinken van Le Serpent zijn getroffen. Het verloop van het project is overigens ook visueel in beeld gebracht door middel van videobeelden en een serie prachtige foto's. Ook is op de website te vinden op welke manieren je op Le Serpent zou kunnen duiken. De kaartjes, detailtekeningen en waardevolle tips en wetenswaardigheden zullen iedere duiker absoluut van pas komen. Daarnaast staan op de website adressen van duikcentra, horecagelegenheden, hotels en campings in de omgeving van Scharendijke. Handig als je een weekendje op pad wil met je vereniging of een groep (duik)vrienden! Tot slot staan er ook reacties van duikers op LeSerpent.nl, én is te zien wat er over [@duikwrakserpent](https://twitter.com/duikwrakserpent) getwitterd wordt.



Reacties op de site en/of tips om LeSerpent.nl nóg meer aan te laten sluiten op de wensen van duikers zijn uiteraard van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar anne.schulze@onderwatersport.org. Veel plezier met het duiken op Le Serpent!

Een andere tip!

Onder de zee, precies of u maakt deel uit van de ploeg die alles filmde. Het is een prachtige HD te bezien met volle scherm...veel plezier !



<http://www.youtube.com/embed/mcbHKAWIk3I>

Te koop



Mijn buddy is gestopt met duiken, daarom bied ik voor hem te koop aan:

Duikcilinder 12 liter 200 bar kort model Din/Int. Flesvoet/netje keur verlopen	90,-
Duikcilinder 5 liter 200 bar kort model Din. Zwembad/scubadoo/stage	ger.
Duikcilinder 4 liter 200 bar lang model Din. Zwembad/kids/stage/ponybottle	ger.
Metalsub Quickrelaese systeem voor ponybottle incl. rvs slangklem bevest. systeem	50,-
Scubapro Mk 14 1 ^e trap, G250 2 ^e trap, R190 octopus Int. Aansluiting Luchtgeïntegreerde duikcomputer Subapro/Uwatec, Nitrox/lucht, O2% enmicrobubbel niveau instelbaar, snelkoppeling, incl. kompas.	175,- ger.
Trimjacket Suunto Equilite 1100W Loodgeïntegreerd, 4 loodpockets Trimjacket Seaquest Backpack maat l/xl Backpack maat m/l	125,- 25,- ger. ger.
Duikpak 7mm. Bare steamer + bodywarmer + losse kap Duikpak 7 mm. Scubapro steamer + jack met vaste kap Duikpak 5,5 mm. Aqualung met vaste cap Duikpak Shorty 3,0 mm, Rib Curl	75,- 75,- 75,- 15,-
Handschoenen en 3 vinger wanten Duikschoentjes diverse maten	5,- 5,-
Softloodgordel model niergordel, 11,6 kg aanvulbaar Softlood in zakjes, per kg. Enkellood, per paar	60,- 5,- 10,-
Buitenvinnen Aqualung/US-Divers kleur blauw maat XL Buitenvinnen Mares Plana Quatro kleur geel maat large Binnenvinnen Seac Sub maat large en extra large	15,- 10,- 10,-
Duikmes Reel Impact nieuw RVS reel Decoballon Bandenstel dubbel 10 Gereedschapstool tbv duiken Diverse Back-up lampjes; Underwaterkinetics Mini Q 40 Green Force + oplaadbare batt. en lader	10,- 15,- 60,- 10,- 5,- 5,- 5,- 30,-
Duikkist merk Zag kleur zwart/grijs	10,-
Onderpak voor droogpak merk Impact/Polar Bears fleece/nylon Droogpakhanger Flitser merk Epoque type es 150 ds TTL	15,- 10,- 25,-

Inlichtingen; Ronald Stadhouders 0113-612441



Dode witsnuitdolfijn aangespoeld

Gelezen door Dick Hoeksema in de PZC van 4 januari 2012.

Door Rens Wisse.

Zoutelande – Een witsnuitdolfijn is gistermorgen dood aangetroffen op het strand van Zoutelande. Het dier, een mannetje van 2,53 meter lang en 255 kilogram zwaar, is waarschijnlijk al eerder gesignaleerd voor de Walcherse kust.

De afgelopen dagen kreeg de strandwacht meldingen binnen van een dolfijnachtig dier dat rond zou zwemmen voor de kust van Vlissingen. Met videobeelden werd vastgesteld dat het om een witsnuitdolfijn ging. Hoogstwaarschijnlijk is dit hetzelfde exemplaar dat is aangespoeld op het strand van Zoutelande.



Witsnuitdolfijnen leven in de Noordzee en komen normaal gesproken niet dicht in de buurt van de kust. Mogelijk is het dier verdwaald geraakt. De dode dolfijn wordt voor sectie overgedragen aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht.

De laatste tijd spoelen er regelmatig dode zeedieren aan op de Zeeuwse stranden. Vorige week nog werden dode maanvissen in zowel Westenschouwen als Westkapelle aangetroffen.

Nieuws over de compressor(ruimte)

Het is jullie vast niet ontgaan. De compressoruimte heeft een indrukwekkende revisie ondergaan. Niet alleen zijn de wanden vernieuwd en keurig geschilderd. Ook is er vloerbedekking neergelegd.

Heel recent is men bezig geweest met het aanbrengen van een nieuw bedieningstableau zodat het eenvoudiger en veiliger wordt de compressor te bedienen. De handleiding is bij de compressor opgehangen.

Zo zijn er vele uren besteed door meerdere vrijwilligers. Fijn dat onze vereniging telkens weer laat zien dat de leden bereid zijn in hun vrije tijd iets moois voor elkaar te krijgen.



Mensen bedankt!

cursusaanbod

Nettentraining

22 februari 2011 Nettentraining Aanvang 20.45 (zie ook vorige luchtbel)

De deelnemers wordt verzocht hun volledige uitrusting mee te nemen incl. mes en lamp



Omdat de ruimte in het bad beperkt is, willen we graag dat je je van te voren aanmeldt bij Erik Veerhoek e-mailadres vind je in de gedrukte versie van de luchtbel (max. 25 personen en minimaal in het bezit van 1*)

OPLEIDING 2* in 2012

Als je je nog wilt aanmelden voor de 2* opleiding of een specialiteit, stuur dan even een mail naar Paul Neve.

Geslaagden

Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de resultaten van afgelopen periode. Hieronder volgen de geslaagde(n):

Geslaagd voor 3* brevet

Arjo de Keizer



De vullerslijst



De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander.

Albert van Es	Erik Veerhoek	Marian Roos
Annick Creemers	Frans Spoor	Henk Jobse
Benny van der Steen	Harm Verbeek	Marjon Jobse
Bert Schreurs	Henk Betlem	Michel de Smit
Boudewijn Weenink	Kees Glas	Paul Neve
Erik de Been	Peter de Groot	Marco Collignon
Eric van Loenhout	Leon Joesse	Roel van der Mast
Kees J Lastdrager				

Roel van der Mast

Heremietkreeft in historisch monumentaal pand aangetroffen

Bericht uitgegeven door Stichting ANEMOON op zondag 30 oktober 2011

Heremietkreeften hebben geen ontwikkeld pantser en daarom beschermen ze zich door zich terug te trekken in lege slakkenhuizen. Vorige week is in de Oosterschelde een Grote heremietkreeft in een heel bijzonder huisje aangetroffen. Hij zat in een fossiele Stekelhoorn, zeer waarschijnlijk afkomstig uit het Pleistoceen, een geologisch tijdvak dat 11.500 jaar geleden eindigde. Met recht kunnen we dus stellen dat deze Grote heremietkreeft in een historisch monumentaal pand woont.

Heremietkreeften hebben een pantser dat niet goed is ontwikkeld. Ze verstoppen zich in lege schelpen van huisjesslakken. Daar danken zij ook hun naam aan. Bijna altijd worden de Heremietkreeften aangetroffen in slakkenhuizen die recent zijn vrijgekomen door het overlijden van de originele bewoner.



Grote heremietkreeft in fossiele Stekelhoorn, Oosterschelde, 2011 (foto: Peter H. van Bragt)

Vorige week is echter in de Oosterschelde een Grote heremietkreeft aangetroffen in het slakkenhuis van een Stekelhoorn. Het is een fossiele schelp uit het Pleistoceen en is tenminste 11.500 jaar oud, maar waarschijnlijk zelfs nog veel ouder. We mogen dus met recht zeggen dat dit een Heremietkreeft is die in een zeer bijzonder historisch monumentaal pand woont.



Grote heremietkreeft in fossiele Stekelhoorn (foto: Peter H. van Bragt)

Fossiele schelpen spoelen regelmatig aan op de Nederlandse kust, maar ook voor ervaren schelpenzoekers blijft het een bijzonderheid er een te vinden. Meestal zijn dit schelpen uit het Pleistoceen, een geologisch tijdvak dat circa 2,5 miljoen jaar geleden begon en 11.500 jaar geleden

eindigde. De schelpdieren die hier in het late Pleistoceen leefden kunnen nu nog steeds levend op de kust aangetroffen worden. Het Wenteltrapje is daar een van de vele voorbeelden van. Aan slijtagesporen en verkleuringen is meestal goed zien of het een fossiele schelp is. Moderne schelpen hebben deze typische verwerking niet.

De Stekelhoorn, *Ocenebra erinacea*, is ook een soort die hier in het Pleistoceen voor kwam. Hij is nu bekend van de West-Europese kust maar komt waarschijnlijk niet autochtoon (levend) in het Zeeuwse kustgebied voor. Ze worden incidenteel aangevoerd met geïmporteerde schelpdieren. De Stekelhoorn waar deze Grote heremietkreeft in zit is een fossiel exemplaar.



Fossiele Stekelhoorn, Oosterschelde, 2011 (foto: Peter H. van Bragt)

Mensen die op zoek willen gaan naar fossiele schelpen kunnen hiervoor langs de gehele Nederlandse Noordzeekust terecht. De stranden bij Cadzand, Domburg en de Kaloot bij Ritthum zijn locaties waar opmerkelijk veel fossielen aanspoelen. Aan de binnenzijde van de Zeeuwse Delta spoelen door het gebrek aan zandstrandjes en de beperkte stroming veel minder fossielen aan. Ook sportduikers vinden zelden fossiele schelpen. Dat deze Heremietkreeft zijn historisch pandje aan een sportduiker heeft getoond is daarmee een bijzondere waarneming.

Tekst en foto's: Peter H. van Bragt, [Stichting Anemoon](#)

Duikpaviljoen i.p.v. DuikRAI

DUIKPAVILJOEN VERVANGT DUKRAI 2012

Tijdens de 2012-editie van de HISWA Amsterdam Boat Show wordt op een speciaal paviljoen aandacht besteed aan duiksport. Het Duikpaviljoen vervangt de eerder aangekondigde DuikRAI, die vanwege economische tegenwind in 2012 nog niet als een aparte beurs zal plaatsvinden. Op het Duikpaviljoen kunnen bezoekers terecht voor informatie en er zijn diverse aanbieders van duikproducten te vinden. Ook proefduiken is mogelijk onder deskundige begeleiding in de Water Fun Zone, een bassin met de afmetingen van een Olympisch zwembad. De HISWA Amsterdam Boat Show wordt van 6 tot en met 11 maart 2012 gehouden in Amsterdam RAI.



Fotoraadsel 10



Het fragment

De originele foto



Op de foto van fotoraadsel 10 stond geen "watervlo" :-)

De familie van Es zat al in de goede richting met "aasgarnaal", maar het was een "veranderlijke steurgarnaal".

De uiteindelijke winnaars van het fotoraadsel zijn Martin en Yolanda, op de voet gevolgd door Marinella, Albert en Yoeri. Ze ontvangen allen een prijs!

De stelling

De stelling uit de vorige luchtbel was:

Tijdens de uitreiking van de diploma's aan de 2 sters instructeurs Eric van Loenhout en Erik Veerhoek werd er een lezing gegeven door een bioloog.

Hij vertelde: "Wil je vissen zien? Maak dan met je duikersmes een Zee-egel open of breek deze door de midden, dan komen hier prachtige vissen op af."



Wat vond jij?

Was je het eens met deze bioloog Ja of Nee?

Wij kregen welgeteld één reactie die overigens wel heel stellig was. Omdat het er maar één was, kunnen we deze hier opnemen..

"Ik vind het verbazend dat dit wordt gezegd door een bioloog. Deze zou toch beter moeten weten, het enige wat ik me kan voorstellen is dat hij het gezegd heeft om een reactie als deze los te maken. Zo als iedereen zou moeten weten zijn we te gast onderwater en zouden we ons ook zo moeten gedragen. Misschien erg kort door de bocht maar ik zeg toch ook niet; "Wil je vis zien maak dan met je duikmes een bioloog open of breek hem door midden, dan komen hier prachtige haaien op af!"

Dankjewel!

Blijkbaar vonden anderen deze stelling niet zo bijzonder dat zij de behoefte voelden "de pen te grijpen" om te reageren. In de praktijk wordt trouwens meestal het toetsenbord gegrepen, maar dat terzijde. Overigens zullen in verband met de privacy van de inzenders geen namen worden genoemd in de luchtbel. Jouw reactie zal dus nimmer worden gepubliceerd onder vermelding van je naam.

Als jullie zelf een prikkelende(re) stelling hebben, aarzel dan niet deze in te sturen. Wellicht dat daar dan meer reacties op komen. Insturen kan aan Tilly Neve: e-mailadres zie colofon in gedrukte versie

mutatieoverzicht

Inschrijvingen	Uitschrijvingen per 31/12/2011	Overige mutaties
Evert Jobse	Goof Weezepeel	geen
Mark Noonan		
Wil Donkers		
Stefan van Damme		



Evert Jobse



Mark Noonan



Wil Donkers



Stefan van Damme



Ronald Sturm
(vermeld in
vorige luchtbel)

Vijf bijzondere duikplekken

di 13 sep 2011, 11:53 Telegraaf (fotobronnen: travelwallpapers.net, Froot.nl, 123rf.com, reiskrant.nl)

Ben je het een beetje zat om altijd maar tussen de koraalriffen en tropische vissen te moeten duiken, dan zijn de volgende vijf bijzondere duikplekken misschien wel een alternatief.

1. De Silfra spleet

De enige plaats ter wereld waar je tussen twee continenten kunt zwemmen, is de Silfra spleet in het Thingvellir National Park in IJsland, waar de Noord-Amerikaanse en de Euraziatische tektonische plaat elkaar ontmoeten.

Niet alleen het duiken in de scheur, veroorzaakt omdat de twee continentale platen heel langzaam van elkaar af drijven, is heel bijzonder, maar het water is er zo verschrikkelijk helder dat een aantal duikers er volkomen door in de war is geraakt en er elk gevoel voor diepte verloor en duizelig werd.

Het water is er zo helder, omdat het afkomstig is van een gletsjer op de Hofsjokull berg en als het ware gefiltreerd wordt door meerdere lagen van poreuze lavasteen voordat het in het Nationale park terechtkomt. De watertemperatuur in de spleet bedraagt het hele jaar door ongeveer tussen de twee en de vier graden Celsius.



2. Misterieuze ruïnes in Japan



Hebben we hier bij Yonaguni te maken met de overblijfselen van een lang geleden verloren gegane beschaving, zijn er buitenaardse wezens aan het werk geweest, of is er gewoon sprake van een natuurverschijnsel? Deze duikplek is gesitueerd in het uiterste westen van Japan bij de Yaeyama eilanden en is nog altijd het middelpunt van allerlei speculaties.

Ondanks veelvuldig onderzoek blijft het een raadsel hoe de piramidestructuur onder water tot stand kon komen. Yonaguni is een heel klein eilandje, maar trekt door de bijzondere structuren onder water toch jaarlijks de nodige nieuwsgierige duikers.

Wat ook de verklaring is voor de vreemde vormen onder water, het blijft een heel indrukwekkende duikplek. Echter niet voor beginners: de plek bevindt zich in open water met heel hoge golven en sterke stromingen.

3. Vulkanische actie in Indonesië

Wil je een vulkaan van dichtbij in actie zien, zonder direct het risico te lopen door lava te worden bedolven en om te komen door de vergiftigde lucht, zet dan koers naar de onderzeese Banua Wuhu in Indonesië.

De vulkaan is gesitueerd bij het eiland Mahangetan, dat deel uitmaakt van de eilandengroep Sangihe. Banua Wuhu rijst meer dan 400 meter uit de zee omhoog en het is er rondom niet dieper dan een meter of vijf.

Onder water kun je hele linten van zilverkleurige bellenbanen zien die omhoog borrelen uit het diepste van de aardkorst. "De bellen van het bijtende zwavelgas zijn warm, en als je niet goed oppast kunt je je vingers er aan branden," zegt Roman Szalay, die boottochten voor duikers organiseert naar de vulkaan.

Vreemd genoeg ruikt het gas dat je bijvoorbeeld opvangt in een fles en naar boven brengt afschuwelijk vies, maar ruik je vrijwel niets als de bellen de oppervlakte gewoon bereiken.



4. Kunst onderwater in Mexico

Ben je toe aan wat cultuur bij je volgende duik? Dan is een frisse duik in de prachtige tropische blauwe wateren bij Cancun in Mexico misschien wel wat voor je. Daar is namelijk een compleet Museum voor moderne kunst onderwater te vinden.



Hier heeft de Britse beeldhouwer en scuba duiker Jason deCaires Taylor een verzameling van meer dan 403 levensgrote beelden op een kunstmatig rif bij elkaar gebracht.

Ieder beeld is afzonderlijk gemaakt en de kunstenaar heeft een speciale cementsamenstelling gebruikt om de aangroei van koraal te bevorderen. "Het is ongelooflijk interessant om te zien dat kleuren onder water anders uitpakken en ook het licht dat door het water heen op de beelden valt is heel bepalend voor de aparte sfeer die de plek uitstraalt," aldus deCaires Taylor.

5. Een kerkhof onderwater in de VS

Op minder dan vijf kilometer van de kust bij de Amerikaanse plaats Miami in Florida, is een ietwat lugubere duikplek te vinden. Het gaat hier om een kunstmatig aangelegd rif dat dienstdoet als een kerkhof onder water.

Het Neptune Memorial Rif, voert als slogan "wij creëren leven na het leven" en biedt een uitermate verantwoorde duurzame begrafenismogelijkheid.

De mensen die het rif als laatste rustplaats kiezen, worden eerst gecremeerd en daarna worden de overblijfselen gemengd met een niet poreuze cement, zand en water en wordt dit mengsel in een soort steenvorm gegoten die ze tevoren konden uitzoeken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de vorm van een vis of een zeester. De steen wordt vervolgens bijgezet op het rif door duikers.



Door de speciale samenstelling van het beton vormt de steen een uitstekende groeiplaats voor koralen en sponzen en dergelijke.

Het is de bedoeling dat deze onderwater-begraafplaats uiteindelijk een capaciteit krijgt als laatste rustplaats van zo'n 100.000 mensen.

Agenda

21 tot 29 januari 2012	Boot Dusseldorf
4 en 5 februari 2012	Duikvaker
22 februari 2012	Nettentraining
25 maart 2012	Zomertijdduik
31 maart en 1 april 2012	Belgische Duiksportbeurs (metropolis Antwerpen)



Raadpleeg ook eens de kalender die op onze website staat.