

Van de redactie



Afgelopen maanden hebben tien van onze leden een basiscursus Nitrox gedaan; iedereen die mee deed is geslaagd. Deelnemers en cursusgever proficiat!

Het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie is afgelopen, een fotowedstrijd waar ook DTZ-ers aan hebben meegedaan. Helaas is niemand van onze club in de prijzen gevallen. Wel zat Sylvia Weenink met een foto bij de eerste tien en heeft ze op dit moment een expositie van haar foto's van zowel boven als onder water in Vlissingen (zie ook onze website).

Het duiken zal wellicht iets minder intensief zijn in deze periode, dus kan iedereen tijd gaan besteden aan een verkleedkostuum voor de NieuwJaarsSnorkeltocht.

We kijken terug op de boottochten. En onze mutsenoproep van de vorige Luchtbel heeft gewerkt. Ga je nog op vakantie, vergeet dan niet je muts mee te nemen, ook al is het naar een zeer warm land!! We kunnen er nog veel van gebruiken om de Luchtbel te vullen.

We wensen jullie veel leesplezier met de op een na laatste Luchtbel van 2010. Graag jullie bijdragen voor de december/januari-Luchtbel uiterlijk 22 november naar de redactie.

Arjo, Dick, Margreet, Marian en Veronica

November 2010:

- 2 – Wouter van der Scheer
- 6 – Erik de Been
- 8 – Jozien Walhout
- 9 – Rinus Krijger
- 11 – Roel van der Mast
- 19 – Erik Veerhoek
- 28 – Marnix Poelman



**VAN HARTE
GEFELICITEERD
MET JE
VERJAARDAG**

December 2010:

- 3 – Ronald Stadhouders
- 4 – Ben Wolters
- 11 – Tonnis van der Tuin
- 15 – Arjo de Keizer
- 21 – Erwin Heiligers
- 23 – Piet Driessen
- 25 – Carolien van der Maas
- 27 – Bert Schreurs
- 29 – Martijn Bruinen
- 30 – Hans van der Togt

Inhoudsopgave

- 1 Colofon
- 2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave
- 3 Van de voorzitter / Perslucht introductie
- 4 NieuwJaarsSnorkeltocht / Fundatie scheepswrak gestort
- 5 Clubreis Marsa Alam 2010
- 6 Uitslag Open Nederlands Kampioenschap
- 7 Expositie fotowerk Sylvia Weenink / Zeeschuim
- 8 Waar is de muts? / Kabinet Malediven onder water
- 9 Stekelroggen geboren in Arsenaal / Stekelrog met slurfje
- 10 Specialty basiscursus Nitroxduiken
- 11 Geslaagd voor Basis Nitrox / Nieuwe duiktrap Zeelandbrug
- 12 Uit het logboek van Adrie van Loon
- 13 Bomruiming bij Westkapelle
- 14 Bootduik Sleepschip Thoolse Gat / Windhoek
- 15 Octopus <-> haai
- 16 Duikcursus werd benauwd drama / Minder duikongevallen in 2009
- 17 Duiker zwemt 20 km tussen haaien
- 18 Bootduik Katshoek
- 19 De vullerslijst / Mutaties / Agenda / Welkom bij Wet Web Magazine



Van de voorzitter



Duikvrienden en vriendinnen,

Laatst hoorde ik iemand zeggen dat een duiken een deel was van zijn identiteit. Daar moest ik eens goed over nadenken. Ik duik dus ik ben? En wie ben je dan als duiker, waar associeer je jezelf dan mee? Wat voor soort mensen zijn duikers? Zijn ze erg gesteld op de natuur? Want waarom duik je dan? Visjes kijken en daar foto's van nemen? Zouden diezelfde duikers dan ook in hun tuin op de knieën liggen met een vergrootglas om pissebedden te bestuderen. Dat zijn ook kreeftachtigen.



Veel duikers die ik ken zijn best wel visliefhebbers .. aan tafel. Net als ik trouwens. Erg milieubewust kun je ons niet noemen, we karren wat af van en naar de duikstek. Om van de talloze airmiles op weg naar weer een duikparadijs maar te zwijgen...



Is duiken stoer, een beetje macho? Hmm vaak zijn het toch wat oudere mannen, een beetje te zwaar, met een buikje in een strak zwart hansopje. Niet erg sexy allemaal.

Het gevoel van vrijheid dan, gewichtloos zweven onder water. Ja dat is een fijn gevoel en dat mag ook wel want je bent net met 40 kilo op je rug een dijk overgestrompeld. Het onderscheidt je van

de massa, dat zal vroeger wel zo geweest zijn, maar nu hebben hele volksstammen op Isla Margarita een proefduik gemaakt en meteen in 2 dagen hun open water brevet gehaald.



Nee, ik weet niet wat een duiker bijzonder maakt of wat er zo bijzonder is aan duiken. Wat wel bijzonder is dat deze onderwaterzwemmers elkaar opzoeken en clubjes vormen. Dat ze samen gaan duiken en trainen. Dat ze andere mensen enthousiast maken om ook te gaan duiken. Dat mensen nog bereid zijn nog iets voor en met elkaar te doen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze met z'n allen op vakantie gaan. Nou ja zeg..;-)

Ik wens onze clubreizigers heel veel plezier en mooie duiken in Marsa Alam!

Henk Jobse

Perslucht introductie

We starten ieder seizoen een nieuwe cursus 1* duiker.

Vanaf 27 oktober ben je welkom in het zwembad. De normale aanvangstijd (bij het verenigingsbad) is 21:15 uur. Op 3 november en 8 december 2010 starten we om 20:15 uur met een perslucht introductie (dit even onder voorbehoud). Het is dan voor iedereen vrij om mee te doen. De weken daarna geven we snorkeltechniek, en je leert de vereniging een beetje kennen. In januari starten we de perslucht opleiding.

ZEGT HET VOORT!!

Frans Spoor

Nieuwjaars Snorkeltocht

Start 2011 met een duik in de Westerschelde!!!

De 33^{ste} NIEUWJAARSSNORKELTOCHT

Ook 2011 beginnen we het nieuwe jaar weer, zoals elk jaar, met de snorkeltocht. Op 1 januari houden we een receptie op de Boulevard in Vlissingen en aangezien we een duikvereniging zijn, hoort daar 't snorkelen bij. Geen wedstrijd, maar gewoon een eindje snorkelen. Een goed sluitend duik- of surfpak, masker en een snorkel zijn al voldoende om mee te doen. We zullen net als de voorgaande jaren een parcours afzetten van ongeveer 800 meter, maar het is niet verplicht deze afstand af te leggen. Meedoen is het belangrijkste!



Traditiegetrouw vragen we of iedereen zoveel mogelijk verkleed wil verschijnen. Er zijn genoeg actuele onderwerpen te verzinnen om je zelf uit te dossen. Uiteraard staat daar wel wat tegen over. Ook dit jaar hebben we weer veel leuke prijzen, net als afgelopen jaren..., dus wees creatief.

Het programma zit er dit jaar als volgt uit; Je kunt je aanmelden om 12.15 uur in de kleedaccommodatie onder Boulevard Evertsen, waar wij met verse koffie klaar staan. Na het omkleden laten de vermomden onder ons zich aan de jury zien. Om 14.00 uur gaat de vuurpijl de lucht in, als startsein dat we te water gaan. Terug uit het water word je

ontvangen met een beker lekkere Glühwein. Na het omkleden gaan we naar Hotel Arion waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden om 15.00 uur. En iedere deelnemer krijgt natuurlijk weer een leuke aandenker van Duikteam Zeeland.

Tot op het strand!!

Erik Veerhoek en Arjo de Keizer

Fundatie scheepswrak gestort

Gelezen in de PZC van 11 oktober 2010, foto Gerius van Woudenberg

SCHARENDIJKKE - Rijkswaterstaat is maandag 11 oktober de voorbereidingen begonnen voor het afzinken van een scheepswrak in de Grevelingen.

Ter hoogte van duikcentrum De Kabbelaar in Scharendijke wordt van Vilvoordse steen een fundatie gestort op de zandbodem. Naar verwachting wordt het oude sleepschip volgende maand weggehaald van zijn plek in de Schelphoek, waar het sinds 1970 ligt, en naar de nieuwe locatie gebracht.

Het wrak komt zo'n 40 meter westelijk van het kunstmatig rif (de reefballs) te liggen. Wanneer precies het wordt afgezonken, is nog onduidelijk. Het 58 meter lange gevaarte wordt geprepareerd als duikobject. Ook worden er onderwatercamera's op geïnstalleerd, zodat ook achter de computer onder het wateroppervlakte van de Grevelingen kan worden gekeken.



Clubreis Marsa Alam 2010

NOG EVEN WACHTEN

De reis is betaald en dus nog even en dan gaan we naar de Egyptische Rode Zeekust bij Marsa Alam in Port Ghalib. We worden verwacht in het mooie Coral Beach Marina Lodge.

Om al een beetje in de stemming te komen hebben we een overzichtje gemaakt van alle afspraken in deze nieuwsbrief. Leuk om er in te komen en handig als geheugensteuntje.

REISGEGEVENS

Vertrek 11 november 2010:

01.00 uur bus gereed bij Zwembad

Vlissingen (bij Erik op de stoep)

01.30 uur vertrek vanuit Vlissingen

02.00 uur instappen Shell pomp Rilland (bij Yolanda om de hoek)

06.00 uur vlucht vanaf Brussel met JetAir (JAF4821)

12.35 uur aankomst Marsa Alam



Vertrek 18 november 2010:

12.45 uur vlucht vanaf Marsa Alam met JetAir (JAF4822)

19.15 uur aankomst Brussel

20.00 uur vertrek bus (*tijden vanaf hier onder voorbehoud !!!*)

22.00 uur aankomst in Rilland

22.30 uur aankomst in Vlissingen

PROGRAMMA

Dag 1 – heenreis, uitpakken en uitrusten / kennismaken met de duikschool

Dag 2-6 – 2 duiken vanaf de boot, snorkelaars gaan dan mee

Dag 7 – vrij te besteden (excursies ?), Dag 8 – inpakken en terugreis

KAMERINDELING

Erik Veerhoek & Arjo de Keizer, Chris & Albertine Spoor, Yolanda de Jong & Martin Verhage
Mathilde Matthijsse & Marcel Jobse, Fien Jansen & Yvonne Orgers, Peter & Pauline Meerleveld
Henk & Jannie Betlem, Margreet de Hoog, Rob Plasse & Mario de Wever & Peter de Groot
Han de Vlieger, Dick Hoeksema & Kees Glas, Harm Verbeek & Frans Spoor & Goof Weezepoel

BELANGRIJK

Zorg voor contant geld onderweg voor een visum van € 18,- per persoon.

En de volgende vaccinaties zijn aangeraden:

Vaccinatie tegen DTP, dat is difterie, tetanus en polio.

Vaccinatie tegen hepatitis A oftewel besmettelijke geelzucht.

BAGAGE

We hebben geregeld dat duikbagage apart verpakt tot 20 kg per duiker gratis mee mag.

Dit is dan naast je eigen bagage, waar ook een maximum van 20 kg voor geldt.

Let op dat de duikbagage in een aparte tas zit, anders dan wordt het gewone bagage.

En bij overgewicht moet er dan wel bij betaald worden.



Let daarnaast op het gewicht per koffer/tas. Deze mag maximaal 20 kg bedragen (dus niet de bagage van 2 personen in één tas van 30 kg). In België gelden zwaardere Arbo-wetten, koffers/tassen zwaarder dan 20 kg worden niet meegenomen.



FOTOWEDSTRIJD

Natuurlijk gaan we weer veel mooie foto's maken en die wil iedereen weer van elkaar zien. En om dat een beetje spannend te maken zullen we een wedstrijdje opzetten. Hoe dat er uit gaat zien (zie een voorbeeld hiernaast) moeten we nog even uitwerken. Ga maar vast oefenen !!!

VERHALEN

Tot slot hebben we weer een oproep van de hoofdredacteur van de Luchtbel ontvangen: er moeten verslagen geschreven worden. We zullen dit eerlijk verdelen en sterk sturen op het inleveren van teksten. Ook hiervoor geldt: "oefening baart kunst".

TOT SLOT

De organisatie gaat mee op vakantie, maar is dan ook zelf op vakantie. Dat klinkt als een tegenspraak, maar dat hoeft niet. Alleen de melding dat wij niet de alarmcentrale vanuit Nederland zullen zijn. We raden aan om je eigen mobiel mee te nemen voor het geval dat...!

EEN PRETTIGE VAKANTIE GEWENST

Groetjes van Yolanda, Erik en Harm

tot 11 november 2010 nog bereikbaar op dtzclubreis2010@zeelandnet.nl

Uitslag Open Nederlands Kampioenschap



Visportret



Macro

Sylvia Weenink deed in de Luchtbellens van juli en augustus/september verslag van haar deelname aan het Open Nederlands Kampioenschap Onderwaterfotografie 2010. Op 24 september was de uitslag. We feliciteren Sylvia met de hoge classificering van haar 'groothoek met model'! Natuurlijk nemen we nu graag de foto's van Sylvia op in onze clubkrant. Wil je meer zien van Sylvia? Tot minimaal eind 2010 exposeert ze in Vlissingen. Zie hieronder. Red.

Haai Dick,

Eén foto (groothoek met model) zat bij de eerste 10 de rest niet. Ik was zelf heel erg tevreden over mijn macro opname maar helaas heeft hij het niet gered. Grote winnaar was Ron Offermans, tweede was Jan Azier, de derde plaats was voor een Belg wiens naam ik niet meer weet. Ik krijg nog een juryrapport dus

weet nog niet wat het commentaar op mijn foto's was.
Natuurlijk mogen de foto's in de Luchtbel.



Groothoek

Ik ben heel erg druk bezig met het inrichten van een expositie in Vlissingen en uiteraard komt de onderwaterfotografie ook aan bod.



Groothoek met model

Groetjes, Sylvia

Expositie fotowerk Sylvia Weenink

Vanaf zaterdag 2 oktober tot minstens eind 2010 exposeer ik met ca. 130 foto's in studio Soledo aan de Gravestraat 2 (hoek Zeilmarkt, nabij Arsenaaltheater) te Vlissingen.



De openingstijden zijn op zaterdag en koopzondag (laatste zondag van de maand) van 12-16 uur. De toegang is gratis.

Het zijn vooral natuurfoto's van boven en onder water uit binnen- en buitenland en er is een hoekje met voorbeeld trouwalbums.

Tijdens deze periode leuke actieprijsen voor een fotoshoot en op te boeken trouwreportages voor 2011 15% korting en voor 2010 zelfs 25% korting op de reportage.

Voor nadere informatie: zie www.sylviaweenink.nl

Ik zou het erg leuk vinden als je een keer komt kijken.
Met vriendelijke groet, Sylvia Weenink.

Zeeschuim

Gelezen op de Quest scheurkalender van 19 mei 2010

Schuim is alles wat er overblijft van *Phaeocystis pouchetii*, ook wel bruinalg genoemd. Deze diertjes produceren een soort gelatine om zich aan soortgenootjes te kunnen hechten en zo veilig door de zee te drijven. Als de beestjes in de nazomer massaal sterven, blijft alleen hun gelatine over. Die wordt door de wilde najaarswinden opgeklopt tot een stevig schuimende massa. Vooral als het hard waait, kan er een enorme hoeveelheid schuim ontstaan. Die bedekt dan het hele strand, van de vloedlijn tot de duinen. Met milieuvervuiling, zoals veel mensen denken, heeft het schuim dus niets te maken. Het is puur natuur!



Waar is de muts?



DTZ-mutsen in Sea Life

Op 17 september reisden we naar Scheveningen om in Sea Life "Crabzilla" te aanschouwen. Crabzilla is een Japanse reuzenkrab, die 3.5 meter groot is, dat moesten we zien! Eenmaal oog in oog met Crabzilla vielen zijn afmetingen eigenlijk een beetje tegen. Hij heeft wel hele lange dunne poten en als je die helemaal uitrekt kom je misschien net aan die 3.5 meter. Crabzilla is ook erg traag, zelfs voor een stukje vlees beweegt het dier pas na lange overweging zijn lange poten in slow motion. De krab was dus niet zo afschrikwekkend als zijn naam en de foto's en filmpjes op internet doen vermoeden, maar het was toch leuk om dit bijzondere dier te zien.

We liepen verder door vele gangetjes langs verschillende (kleine) aquaria tot we plots bij de ingang van een soort Zeepaard-paleis stonden. Twee reusachtige goudkleurige zeepaarden flankeerden de ingang. Daar moest natuurlijk een mutsen foto gemaakt worden! Ik was nog met m'n camera bezig toen Rob



vanuit het paleis riep dat ik misschien beter even niet kon kijken. Natuurlijk ging ik dus gelijk wél kijken... aaaaaargh een glazen kist met ongeveer één miljoen dode gedroogde zeepaardjes! Het betrof een illegale lading die in de haven van Rotterdam onderschept is. In het protserige paleis waren ook levende zeepaardjes te zien, maar ook dat is toch altijd een beetje zielig in die kleine aquaria.

Sea Life viel bij ons wat tegen, het is allemaal wat rommelig en de aquaria zijn niet erg groot, niet echt een aanrader dus. Ze hebben wel een leuk winkeltje met veel zeepaarden-hebbedingetjes ;-)

Mathilde Matthijse

[In de vorige Luchtbel stond een verslag van de ontmoeting van Marian Roos met Crabzilla in Blankenberge. Red.]

Kabinet Malediven onder water

ANP, 25 september 2009. Gelezen door Marian Roos.

Kabinet Malediven vergadert onder water

MALE - Het kabinet van de Malediven, een eilandengroep in de Indische Oceaan ten zuidwesten van India, gaat binnenkort onder water vergaderen. Gehuld in duikpakken en gewapend met schoolborden willen de veertien ministers met hun actie klimaatverandering onder de aandacht brengen.

De Malediven liggen slechts anderhalve meter boven zeeniveau. Klimaatverandering kan voor de bewoners



van deze eilanden dan ook funest zijn. Door de uitstoot van broeikasgassen neemt de temperatuur op aarde toe en daardoor stijgt het waterniveau.



De eilandengroep is al aan het sparen zodat de inwoners elders land kunnen kopen om te kunnen overleven als de Malediven onder water verdwijnen. Er wordt gekeken naar Australië, India en Sri Lanka om de 330.000 inwoners een nieuw thuis te bieden.

De ministers hopen dat in december in Kopenhagen een ambitieus klimaatakkoord wordt gesloten dat klimaatverandering tegengaat. In de Deense hoofdstad moeten meer dan 190 milieuministers overeenstemming bereiken over een verdrag dat het Kyoto-protocol moet opvolgen.

Stekelroggen geboren in Arsenaal

Gelezen in de PZC van 20 juli 2010. Foto Arsenaal.

VLISSINGEN - Voor het eerst in vijftien jaar zijn in Het Arsenaal in Vlissingen weer roggen geboren. Het gaat om twee stekelroggen. Ze zijn zes centimeter groot. Ze zijn maandag ter wereld gekomen en verblijven nog in quarantaine. Daar komen ze later deze week uit en dan kan iedereen ze bekijken in het zeelab van Het Arsenaal.

De geboorte van de roggen is voor Het Arsenaal bijzonder, omdat dat vijftien jaar niet meer was gebeurd. Door een gebrek aan mannetjesroggen konden de eieren die de vrouwtjes de afgelopen jaren legden, niet worden bevrucht. Begin dit jaar zetten Het Arsenaal een uitwisselingsproject op met het Dolfinarium in Harderwijk. Het Arsenaal kreeg twee roggen en leverde enkele hondshaaien aan het Dolfinarium. Daar hadden ze een gebrek aan zulke haaien en in Het Arsenaal waren er juist wel regelmatig van deze dieren geboren.



Stekelrog met slurfje

Gelezen in het Brabants Dagblad, 21 juli 2006

(Novum) - Een stekelrog met een slurfje op zijn kop heeft donderdag het levenslicht gezien. Ook heeft het dier zijn ogen op zijn buik, in plaats van op zijn rug. De rog werd geboren in Zeeaquarium Het Arsenaal in Vlissingen.

Het is voor het eerst dat 'zo'n raar' exemplaar is geboren in het aquarium, zegt bioloog Jan van der Veen van het aquarium. "Waarschijnlijk is de vergroeiing aan de kop al tijdens de vroege ontwikkeling van het embryo ontstaan." Dat het dier na zeven maanden uit zijn ei is gekomen, is volgens de bioloog een teken 'dat hij verder kan'.

Het jong zit nu in een bak met vijftig liter water, samen met een andere pasgeboren stekelrog. Het dier gedraagt zich normaal, zegt Van der Veen. De jongen zijn alleen, omdat ze vanwege hun grootte van acht centimeter het risico lopen verorberd te worden door een krab of kreeft. Als ze groeien, verhuizen ze naar een grotere leefruimte.

Stekelroggen kunnen anderhalve meter lang worden en 30 jaar oud. Het is nog niet duidelijk of de vergroeide stekelrog deze leeftijd kan halen.

Specialty basiscursus Nitroxduiken

Maandagavond 6 september ging de Basiscursus Nitroxduiken onder leiding van Bert Moet van start in het clubhuis. De groep bestond zowel uit leden van DTZ als van Scaldis.

Bert had een mooie powerpoint presentatie voorbereid, maar zonder adapter voor de stroomvoorziening van z'n laptop kregen we daar weinig van te zien. Bert was dus veroordeeld tot het whiteboard met behoorlijk onwillige stiften. Ondanks dat gaf hij duidelijke uitleg over allerlei regels die je moet kennen met betrekking tot het duiken met nitrox.

Bert gaf uitleg over de regel van 67: de maximale diepte opgeteld bij het zuurstof percentage in je fles moet opgeteld rond de 67 liggen. Toen kwam Adrie van Loon met de regel van 70. Arjo zat al verwoed in z'n boek te bladeren maar kon al die regels nergens terug vinden.

Na een klassikale oefening kregen we huiswerk: een duikplanning maken voor 2 duiken met nitrox met een zuurstofpercentage van meer dan 25%. Deze duiken zouden we dan ook echt gaan doen.



Het laten vullen van de fles met nitrox leverde voor een enkeling wat problemen op. Het noemen van de naam Bert Moet deed wonderen en na het betalen van wat smeergeld kreeg de desbetreffende persoon toch een volle fles nitrox mee.

Ik had mijn fles laten vullen met nitrox 32, aangezien er nog een beetje gewone perslucht in mijn fles zat kwam ik uiteindelijk op 31,8% zuurstof.

Op zaterdag 11 september was het dan zover, onze eerste echte nitroxduiken! Bert gaf nog een korte briefing over wat precies de bedoeling was. Het werd inmiddels al behoorlijk druk op de parkeerplaats met Belgen en Duitsers. Allereerst moesten we onze fles meten met behulp van de 3 aanwezige analyzers. De metingen tussen de verschillende analyzers liep behoorlijk uiteen, want de 1^e analyzer gaf 30,5% aan en de 2^e 31,4%, maar bij die 2^e meting had ik zelf een beter gevoel, dus op die meting ben ik afgegaan. Mijn buddy Marco had ook zo rond de 32% zuurstof in z'n fles, dus onze duikplanning klopte voor ons allebei.

De 1^e duik was gepland naar een diepte van 20 meter, maar aangezien we slechts zo'n 20 minuten zouden duiken was het lastig om die diepte te halen en hebben dat dan ook niet gedaan, de diepte was slechts 11 meter, maar wel precies de geplande 20 minuten. Het was een leuk duikje want het water was erg helder.

Bij het uit het water komen zat Bert aan de waterkant klaar met z'n analyzers om onze flessen nogmaals te meten met de verschillende analyzers. Aangezien Bert de enige was met droge handen deed hij dit (de analyzers mogen namelijk niet nat worden). Bij de duikers die nu met de andere analyzer de meting moesten doen kwamen hier en daar toch ook andere metingen naar voren.

Tja, het meten op een dijk waar koeien grazen kan ook nog andere vreemde luchtjes met zich meebrengen zoals Linda ervoer, want zij zette haar fles met ademautomaat precies middenin zo'n heerlijke koeienvlaai, dus die ging ze maar even afspoelen in het water.

Na de meting gingen we gelijk weer te water voor de tweede duik. Deze deden we ook niet zo diep als gepland. Het water was inmiddels wel wat troebeler geworden.

Eenmaal uit het water leek het wel of iedereen aan het duiken was geslagen. Het parkeerterrein stond bommetje vol, zelfs op de weg naar de dijk stonden auto's in de berm. Het was dan ook prachtig duikweer.

Toen we naar het parkeerterrein liepen kwam Bert ons tegemoet en riep "Wie het laatste uit het water komt, die...". Ja precies die is het haasje en moet een stukje schrijven! Hm, daar wisten wij niks van! We waren trouwens niet de laatsten want er lagen nog allemaal Duitsers en Belgen in het water, maar we kwamen er toch niet onderuit.

Om 12 uur zat de nitrox cursus er weer op! Een geslaagde dag! Bert bedankt voor de leuke specialty!

Marco Collignon & Marcel Jobse

Geslaagd voor Basis Nitrox

Geslaagd voor de specialisatie Basis Nitrox:

Erik de Been, Marco Collignon, Dick Hoeksema, Marcel Jobse, Yolanda de Jong, Guillaume de Jonge, Arjo de Keizer, Linda Raaphorst, Erik Veerhoek en Martin Verhage.



Alle gebrevetteerden van harte gefeliciteerd!

Nieuwe duiktrap Zeelandbrug

Gelezen in de NOB Nieuwsbrief van 15 augustus 2010. Foto's Roel van der Mast

NOB levert adviserende én fysieke bijdrage aan duiktrap Zeelandbrug



De populaire duikplaats De Zeelandbrug is de afgelopen tijd niet goed bereikbaar geweest. Doordat Rijkswaterstaat namelijk vooroeververdedigingswerken heeft uitgevoerd, is bij de duikplaats een bredere kreukelberm teruggekomen. Deze stenen zijn in de loop der tijd



begroeid geraakt met algen en daardoor erg glad geworden. In overleg met de NOB heeft Rijkswaterstaat daarom besloten een duiktrap te plaatsen. Eind juli is de aanleg van deze trap gestart.

De betrokken aannemer is hierin geholpen door twee enthousiaste NOB-leden, Roel van der Mast en Joop Stalenburg. Afgelopen week zijn de laatste werkzaamheden verricht en is het project door de aannemer afgerond.

Om de nieuwe trap nog eens extra in de spotlights te zetten, volgt na de zomer een officiële heropening van duikplaats De Zeelandbrug.



Uit het logboek van...

Uit het logboek van Adrie van Loon

Hallo allemaal. Na een week vakantie en wat zoekwerk in mijn logboek heb ik iets gevonden en aan het papier toevertrouwd.



Hoe ik ben begonnen met duiken? In de jaren 1962 en 1963 heb ik veel gesnorkeld in en rond Curaçao, er waren toen nog veel zeepaardjes in St. Michielbaai, Tijdens een duikvakantie in 1994 was er in de wijde omtrek van deze baai niet één meer te zien, alles was kaal en leeg. Tevens heb ik daar i.v.m. opleidingen wel een introductieduik gedaan op Marine basis Parera in het Schottegat.

Hierna heb ik in 1980 nog eens een duik gedaan in het spaarbekken van de Braakman, onder leiding van een echte NOB instructeur van de DOV (*onderwatersportvereniging "Botlek" Red.*) Bij Zeeland Diving te Goes ben ik in januari 1992 begonnen met de cursus Openwaterdiver van PADI, zodat ik op 15-3-1992 mijn eerste gelogde duik deed, op een diepte van 8 meter en een tijd van 40 minuten bij een water temperatuur van 6 graden en een zicht van 75 cm, dus een goed begin.



Het aantal gelogde duiken staat nu op 2622. Ik heb in de volgende landen gedoken:

Egypte: de gehele kust vanaf Taba tot de Soedanese grens, Rhodos, Kreta, Turkije, Malta, Ibiza, Mallorca. Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Israël (Eilat), Curacao, Cuba, Malediven, Papua Nieuw Guinea: het eiland Kri, Noord Sulawesi: Bunaken en Lembeh, Filippijnen: Cebu, Bohol, Apo en Siquior. Maar ik heb ook diverse wrakduiken gemaakt vanuit Nieuwpoort, Stellendam en IJmuiden op de Noordzee.

Enkele van mijn bijzondere duiken:

06-08-1993, duik nr: 108, diepte 6 meter, tijd 90 min. Wrakduik - Schelphoek.

Het wrak ligt tegen het caisson en in het wrak is veel kreeft, paling te zien, verder is het mooi begroeid. Met laag water steekt het een meter boven de oppervlakte uit zodat je er na het zwemmen in moest klimmen, wel een speciale wrakduik. Leuke duik en zeer veel gelachen.

09-01-1996, duik nr: 412, diepte 22 meter, tijd 75 min. El Hamrawijn – Egypte.

In een onderwatergrot een slapende haai over zijn bol en rug geaaid tot hij wakker werd en met een noodgang wegvluchtte. Mijn buddy Rinus schrok er wel een beetje van!

15-11-2007, duik nr: 2178, diepte 25 meter, tijd 65 min. Malediven, Vilamendhoo Thila.

In de volle, zeer sterke stroming, op ongeveer 2 meter boven deze thila te blijven hangen, met behulp van een lijn met rifhaak welke ook aan je jack vast zit, om te kijken naar alle soorten roofvissen die in grote aantallen aan het jagen zijn. Prachtig!!



De korste duik was in het *Goese Sas*, *04-02-1994, duik nr: 165, diepte 5,5 mtr. tijd 20 min.* We doken natuurlijk in natpak en legden onze vinnen op de ijsschotsen om aan te doen. Boven water was het rond het vriespunt en onder water was het niet veel meer. Bovendien was er onder water ontzettend veel lawaai van de kruierende ijsschotsen.

Mijn langste duik was bij *Levenstrijd*, *30-06-1995, duik nr: 337, diepte 6 mtr. tijd 125 min.* kijken naar sepia's, kreeften, slakjes en dodemansduim, tevens hebben we ons bezig gehouden met het eten van verse oesters onder water, zodat krabben, garnalen en kleine visjes ook konden mee eten.

De meeste indruk op mij maakte een zeepaardje, deze was zo groot als een hoofdhaar. Dit was tijdens een duik in *Lembeh Street* op 28-11-2008, duik nr: 2369, diepte: 18,5 mtr. tijd 76 min. We dachten dat onze gids wat modder in zijn bril had, maar met een goede sterke lamp en een goed vergrootglas zagen we toch een kop en een staart aan deze haar, het krenge zwom nog weg ook.

Ik vind het de kunst om de kleinste dingen onder water te ontdekken. Die grote dingen zie je toch wel, of je moet alleen maar zwemmen en recht voor je uit kijken.

Met vriendelijke groet, Adrie

Bomruiming bij Westkapelle

Gelezen op www.omroepzeeland.nl en in de PZC op 12 oktober 2010. Foto's Roel van der Mast.

WESTKAPELLE – Een deel van Westkapelle wordt zeer waarschijnlijk geëvacueerd als binnenkort een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt geruimd. De Amerikaanse duizendponder ligt voor de kust. De preciese details over ruiming en evacuatie worden later bekendgemaakt, zegt burgemeester Rob van der Zwaag.



Sportduiker Roel van der Mast heeft in de zee tussen het monument van de Tank op de Zeedijk en het KNRM-station aan de Zuiderhoofdweg de Amerikaanse vliegtuigbom van 1000 pond gevonden. Het gaat om een projectiel dat tijdens de bombardementen op Westkapelle van 3 en 17 oktober 1944 is afgeworpen.

Duikverbod

De bom ligt op 2 meter 20 diepte. In het gebied is een tijdelijk duikverbod van kracht en er is extra bewaking. Voor het duikverbod filmde Van der Mast de bom (www.omroepzeeland.nl).

Veiligheid

Volgens de gemeente wordt het ruimen een lastige, risicovolle en kostbare klus. De Explosieven Opruimingsdienst van de landmacht, politie en de gemeente Veere bereiden de ruiming voor. Er wordt in ieder geval gewacht tot na de herfstvakantie. De bom zal over zee naar een ontploffingslocatie worden gebracht. Een deel van het dorp krijgt te maken met veiligheidsmaatregelen.



Bootduik Sleepschip Thoolse Gat/Windhoek

Zaterdag 7 augustus, er staat een bootduik gepland met DTZ. Volgens het programma staat een wrakduik op het Sleepschip in het Thoolse Gat gepland.

Het varen met een boot, zeker om te gaan duiken is in de regel altijd leuk. Goed, er kan eens wat buiswater overkomen, wellicht wordt je zeeziek of je kan de boot niet meer zwemmend aan de oppervlakte halen, kan je niet meer om vergeten duikspullen, raak je wat kwijt of gaat er wat kapot. Maar..., het is weer eens wat anders. Dus zodoende opgegeven voor alle bootduiken in dit seizoen.



's Morgens alle spulletjes gepakt, bammetje, thermosflesje koffie, railtje, ballonnetje en nog meer handigheidjes. Na ruimschoots op tijd vertrokken te zijn richting de haven én ja hoor, wat blijkt.... Ronnie is toch de laatste aan boord! Ben je ruim een kwartier vóór afvaartijd mét je spullen aan boord, ben je toch weer de sukkel die vrijwillig verplicht een stukje mag schrijven... Had ik dat niet al eens eerder gehad?

Volgens mij zijn er die de avond van te vóren op de Cornelis Laurens blijven overnachten om maar géén stukje te hoeven schrijven. Ik stel dan ook bij deze voor dat Rinus Krijger het volgende bootduikstukje schrijft en mag dit dan níet aan zijn vrouw Coby uitbesteden!

Al varende op weg, bekende én nieuwe gezichten, Henk Betlem [dat is die van dat off-shore gebeuren geloof ik?] en To Verhaeghe. Deze laatste blijkt een handige mededruiker te zijn i.v.m. het uitlenen en wisselen van materialen omdat iemand geen passende 1^e trap bij zich had [Din / Internationaal] oud type kraan, enz, enz. Zo kon er toch weer iemand meer duiken.



Al snel bleek dat vanwege het grote aantal duikers de gekozen locatie van het wrakje een te kleine duikplaats zou zijn. Een vervelende [ik ben toch in de regel enthousiast over een paar platen ijzer] maar terechte conclusie naar mijn idee. Het alternatief wordt de steenstort ..., ja da's lekker... daar ben ik de afgelopen paar keer ook al geweest... Als ik dát had geweten was ik vast niet meegegaan dacht ik nog!

Snel kwam er een tweede alternatief, het Windgat, deze was i.v.m. de windrichting vorige keer niet door gegaan. Hier had ik dit jaar nog niet gedoken... een veel beter alternatief.



Als eeuwige solist had ik natuurlijk nog geen buddy, maar Erik de Been was bereid zich op te offeren.

Tijdens het vooraf doornemen van wat aandachtspuntjes bleek dat Erik hier nog niet gedoken had. Nu is het Windgat een Guppenduikje, een veenwandje op een paar meter diepte langst de zijkant van de vaargeul, deze heen en terug volgen én klaar. Een appeltje / eitje verhaal dus, kon Erik mooi de duik leiden en ik niets fout doen..... dacht ik nog.

Op het Windgat aangekomen bleek de stroom er al uit te zijn. Mooi, set om en plonzen maar. Langs de scheepswand naar de ankerketting en langs de ketting het anker opzoeken, easy going. Beneden aangekomen bij het anker zag ik niets dan zand, geen vaargeul, geen veenwand of kleiricheltje, een platte pannenkoek.... En welke kant nu op dacht ik nog??? Had ik nu dat railtje maar mee overboord genomen!

Even denken, de geul is uitgesleten door de stroom, dus loopt de stroom gelijk aan de vaargeul. Als we dus haaks op de stroom wegzwemmen moeten we bij de vaargeul aankomen. Of toch niet??? Lekker dat ik weer goed opgelet had bij de briefing... niet dus! Erik gebaarde welke kant we volgens hem op moesten zwemmen, Zuidwest, zou hij wel goed opgelet hebben of houdt hij zoals ik alleen maar de schijn op? Afijn, we denken in ieder geval dezelfde richting op te moeten zwemmen; gaat het mis kunnen we elkaar onder het mom van een communicatiefout nog de schuld geven.

Het blijkt de goede richting op te zijn, Erik mijn complimenten! We vervolgen onze weg in de vaargeul scharrelend tussen de afgebroken veenblokken naar een recorddiepte van wel 10 meter. Het zicht is prima, ruim 4 meter en meer, we zien op de blokken allerlei klein leven, baksteenanemonen, zakpijpen, sponzen, kokerwormen, heremietkreeftjes, zwemkrabben en in de hollen plenty kreeft, groot én klein.

Het Windgat is een geul die uitgesleten is in het zand. De zijkant van die geul bestaat uit een zware



kleilaag met daarop een veenpakket die soms wel tot 2 meter hoogte reikt. Hier bovenop ligt weer een klein laagje zand. Door het schuren van het wassende water is de kleilaag soms verder uitgesleten dan het veenpakket, je krijgt dan een soort overhangen. Sommige stukken hellen wel anderhalf tot twee meter over. Ik weet dit nergens anders zo in de Oosterschelde te vinden, ook niet bij Gorishoek bijvoorbeeld.

Volgens mij is dit, vanwege de geringe stroomsnelheid, alleen in het oostelijk deel van de Oosterschelde mogelijk. Soms breken door het uitwassen hele stukken veen af die dan als een soort grote blokken naar de vaargeul afzakken, waar deze weer prachtig gevuld met leven raken.

Inmiddels halverwege de luchtvoorraad draaien we om en volgen de bovenkant van de veenrichel op zo'n 3 meter diepte, een langere veiligheidsstop is niet denkbaar. Ook deze rand vol met leven, kleine én ook grote kreeften, zelfs nú nog pollen van Tubularia. Je mist wat Mathilde!

Op enig moment besluiten we de veenrand weer te verlaten en koers terug richting de boot te zetten. Na een minuut of zes zwemmen zie ik een schaduw boven me. Ik kijk op en... we liggen recht onder de boot ter hoogte van de zwemtrap. Hoeveel geluk kan een mens hebben? Natuurlijk beweer ik later dat ik dit aan de hand van de stroom, richting, zwemtijd, vinslagen, kompasakoers en nog meer onzin precies zo uitgekiend had... Nou maar hopen dat Erik het gelooft.

Boven water informeert Anton hoe het was. Wat ons betreft een superrrrduik. Deze houden we er in, voer voor de biologen en fotografen onder ons! Al spoedig is iedereen weer aan boord en aanvaar(d)en we de terugreis. Van alle kanten komen allerlei etenswaren onze kant op, vandaar een S.A.S. dag! Nog een kladjie regen onderweg, maar dat mag de pret niet drukken. Ook met het weer hebben we (weer) geluk gehad.

Allen bedankt voor de gezellige en geslaagde duikdag!

Duikgroeten, Ronald Stadhouders.

Octopus <-> haai

Van www.duikerslog.nl

Mooi filmpje op YouTube. Een haai in gevecht met een octopus. De video is op YouTube een hit. En begrijpelijk want het ziet er niet alleen spectaculair uit, maar de winnaar is ook nog een heel verrassende.

Bron: youtube.com

http://www.youtube.com/watch?v=Q36_8s5z6S8&feature=player_embedded



Duikcursus werd benauwd drama

Gelezen in De Telegraaf van 21 september 2010 door Bert Moet

Werkstraffen geëist tegen instructeurs.

Ron verhoeven hield blijvende schade over aan zijn avontuur. Gisteren hoorden twee duik-instructeurs en twee van de eigenaren van de duikschool voor de rechtbank in Utrecht werkstraffen tegen zich eisen van vijftig tot zeventig uur voor lichamelijk letsel door schuld. De duikschool zou een boete van € 5000 moeten betalen.

Het incident gebeurde op 8 november 2008 in de Vinkeveense Plassen. Op die dag zouden ze afdalen tot een plateau op zeventien meter diepte, en daarna verder zakken naar 23 meter. Op het plateau aangekomen bleken Ron en Karien nog slechts de helft – 100 bar – perslucht over te hebben. De afspraak was dat de duikers naar boven moesten als ze 50 bar over hadden.

Instructeur Ment K. (47) nam twee andere duikers mee naar 23 meter diepte. De overigen moesten met 'divemaster' Augustinus van der K. (63) op het plateau wachten. Karien van Zoest wees Van der K. tweemaal op hun alarmerend geslonken luchtvoorraad. "Hij deed niets", zegt ze. Toen er nog slechts 50 bar in de flessen zat, ging Van der K. met het tweetal terug. Karien: "Opeens zag ik dat Ron een zwemvlies in zijn hand hield en zijn ademautomaat niet meer in de mond had. Ik probeerde mijn reserveautomaat in zijn mond te stoppen. Dat mislukte. Hij was op dat moment nog bij, want hij keek me recht aan." Ron zakte weg en zonk naar de diepte. Karien: "Ik ben in paniek omhoog gezwommen en schreeuwde om hulp."

Reanimatie. Twee duikinstructeurs van een andere school schoten te hulp. Ron lag voor dood op 17 meter diepte. Met reanimatie werd zijn hart weer op gang gebracht. Later bleek dat Ron onder meer een longembolie en blijvend hersenletsel opgelopen had.

Het OM verwijt de instructeurs en de school onvoldoende aandacht voor de gebrekkige ervaring van het paar. "Beschouw de regels als een ondergrens, want als er iets fout gaat, is het heel erg fout", aldus de officier van justitie.

Minder duikongevallen in 2009

Gelezen in de PZC van 24 februari 2010. Foto ANP, statistiek van DOSA.

MIDDELBURG - Het aantal ongevallen en incidenten met duikers in Zeeland is vorig jaar licht gedaald. De Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) registreerde hier in totaal 29 gevallen, 1 minder dan in 2008.

Net als een jaar eerder viel hier ook in 2009 één dodelijk slachtoffer. Daarnaast raakten 21 duikers dusdanig in de problemen dat ze zich onder medische behandeling moesten stellen. In 2008 waren dat er nog 27.



• In de rechtszaal luisteren instructeur Ment K (links), Augustinus van der K., Patrick L. en een getuigdeskundige, Van Hulst.

door Saskia Belleman

UTRECHT, dinsdag

Ze keken uit naar hun vakantie in Maleisië. In 2004 hadden Ron Verhoeven (45) en Karien van Zoest (35) hun Padi-duikbrevet gehaald in Egypte en tijdens vakanties een keer of achttien gedoken. Om hun duikkennis voor de vakantie op te frissen besloot het paar een vervolgcursus te nemen bij Lieven Duiksport in Den Bosch. Het werd een drama.



Daar staat tegenover dat het NOB een toename signaleerde van het aantal kleinere incidenten (7) in het Zeeuwse duikwater.

Over alle verdere duiklocaties in Nederland gemeten, steeg het aantal ongelukken van 14 naar 21.

www.duikongevallen.nl/02-statistieken/02-statistieken-2009.htm

Staafdiagram landelijk overzicht:



Duiker zwemt 20 km tussen haaien

Gelezen in De Telegraaf van 19 augustus 2009



MARSA ALAM - Vier Russische toeristen die maandag vermist raakten na een duikpartij in de Rode Zee in de buurt van Marsa Alam, zijn dinsdag teruggevonden. Een van de mannen zwom twintig kilometer tussen de haaien om het strand te bereiken.

Vitaly Ivanov werd uitgeput aangetroffen op het strand, de drie andere duikers konden niet veel later uit zee gehaald worden.

Ivanov vertelde dat ze meegesleurd werden door de sterke stroming. De groep zwom terug richting de kust maar 's nachts raakten ze elkaar kwijt, schrijft Het Laatste Nieuws.

Het viertal maakte deel uit van een groep van zes duikers. De twee anderen konden op tijd de boot bereiken en raakte niet in de problemen.



Marsa Alam is een populaire bestemming voor duikers omdat er veel haaien in het gebied zwemmen.

Bootduik Katshoek



Verslag bootduik zondag 29 augustus

Het was even de vraag of deze duik doorgang zou vinden. Het "ken net". We hadden al een paar dagen regen en wind gehad en na dit weekend zou het pas beter worden. Ik was mooi op tijd bij de kade, de Cornelis Laurens was niet eens gearriveerd, maar de anderen hadden het op zeker gespeeld.....ik was toch de laatste, dus de pineut..... N.B. Twee wetenswaardigheden: 1) Na het uitladen van de auto moet men deze op de nabij gelegen parkeerplaats zetten, er worden namelijk bekeuringen uitgedeeld als men de auto langs de kade laat staan. 2) De ligplaats van de Anton's boot gaat veranderen. Volgend jaar moeten we in de Beatrixhaven opstappen. Details zullen we wel van Kees krijgen.

De wind in de haven viel mee, maar er hingen dreigende wolken aan de horizon. We vertrokken en staken de neus om de hoek van de Julianahaven enwitte koppen! De boegspray verwaaide over het dek en op afstand hing een regengordijn. Gelukkig lieten de stoere duikers zich niet zomaar van het dek verjagen. De bestemming was Katshoek, toch een uurtje tegen de westenwind in. De schipper beloofde ons een oppertje. Gedurende de reis liep het voordek langzaam leeg... Gelukkig was het onder de dijk bij Katshoek een stuk beter. Er werd met 12 meter onder de kiel geankerd op het randje van een dieper stuk. Dwars op de hoek van de



dijk (Katshoek) ligt een dijkval onder water. Volgens mijn gegevens ligt er ook nog puin van dijkhuisjes. Deze dijk is het doel van de duik. We lagen dwars op de wind dus met de kop in de stroom. We wachtten tot het scheepje op de wind lag, toen gingen de eerste duikers erin.



Mijn buddy Harm had een plan klaar voor een mooie duik. We waren het 4^{de} buddypaar dat te water ging. Via een stevige zanderige bodem, met opvallend veel van een soort witte veren, volgens mijn veldgids kan dat haringgraat zijn, stootten we op de steenhoop. Het was mooier dan verwacht. Wat mij opviel was dat de verticaal opstaande ovale Japanse oesters mooi waren begroeid met zeeanjelieren, zeeanemonen en kleurige sponzen. Omdat ze (nog) niet compact tegen elkaar waren gegroeid, leek het, zwevend van boven, op een kleurrijk cultuurbos.

Aan de voet van de 7 meter hoge berg hebben we geprobeerd een grote schol met oranje stippen aan zijn staart te trekken. Is me nog nooit gelukt. Tijdens onze zig-zag route over de dijkval zagen we enkele grote wolken, een spoor in het zand achterlatend en de schelp begroeid met kleurig mos; daarnaast lege

wulkeneieren, enkele zeedonderpadden, hooiwagen- en spinrabben, strand- en zwemkrabben enz enz.

Op de top van de berg las ik een diepte van 7 meter af. Na 59 minuten kwamen we tevreden weer boven water en waren blij dat Frans een lange stroomlijn met drijvers had uitgegeven. We konden ons zo naar de boot optrekken. Het water was al stevig aan het instromen. De hoek staat ook bekend om zijn snel doorzettende draaiende stroom en het water staat hier nauwelijks stil, een echte LW duikstek.

De route terug was rustig en droog. De wind in de kont en veel koek in de mond. Volgende week weer en dan zorg ik dat ik heel vroeg ben.

Henk Betlem



De vullerslijst

De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander.

Roel van der Mast

Albert van Es
Annick Creemers
Benny van der Steen
Bert Schreurs
Boudewijn Weenink
Erik de Been
Eric van Loenhout

Erik Veerhoek
Frans Spoor
Harm Verbeek
Henk Betlem
Kees Glas
Kees J Lastdrager
Leon Joosse

Marco Collignon
Marian Roos
Henk Jobse
Marjon Jobse
Michel de Smit
Paul Neve
Peter de Groot
Roel van der Mast

Mutaties DTZ per 1 aug 2010

Nieuw lid: Linda Raaphorst Nu met foto! ->>



Agenda

Za en koopzondag, 12-16 uur, tot minstens eind 2010: foto-expositie Sylvia Weenink

Zo 31 okt Clubhuis gesloten

Wo 3 nov Perslucht introductie, Vrijburgbad, 20:15 uur (onder voorbehoud)

Ma 8 nov Najaars ALV, Clubgebouw, 20:00 uur

Do 11 nov t/m do 18 nov, Clubreis Marsa Alam

Ma 22 nov Deadline december/januari-Luchtbel

Wo 8 dec Perslucht introductie, Vrijburgbad, 20:15 uur (onder voorbehoud)

Za 1 jan NieuwJaarsSnorkeltocht, Boulevard Evertsen, Vlissingen

Welkom bij Wet Web Magazine



Wet Web Magazine is het eerste en enige Nederlandstalige complete gratis duik- en natuurmagazine op het internet met circa 60 dubbele pagina's lees- en kijkplezier. Met schitterende foto's en boeiende verhalen. Maar ook met nuttige informatie: over materiaal, medische zaken, fotograferen en duiken in binnen- en buitenland.

Wet Web Magazine is voor iedereen toegankelijk, zonder abonnement, kosten of inschrijving, en verschijnt zes maal per jaar: op **1 februari, 1 april, 1 juni, 1 augustus, 1 oktober en 1 december**. Nu kun je al bladerend achter je pc of op je laptop gewoon lekker doorlezen. En mocht je het toch nog liever op papier willen hebben: het blad heeft een afdrufunctie.

En download nu gratis De Groene Zee! De eerste complete online gids voor de Nederlandse zoute wateren! Voor het eerst kun je op internet een complete gids van meer dan 100 dubbele pagina's downloaden waarmee je alles wat je in de Nederlandse zoute wateren tegenkomt kunt determineren. Met talloze schitterende foto's en beschrijvingen. Gratis natuurlijk. En ook hier zijn jouw opmerkingen en aanvullingen van harte welkom, want het boek zal regelmatig worden bijgewerkt.

Je kunt het blad en het boek vinden op en downloaden van <http://www.wetwebmagazine.nl/index.html>

