

Van de Redactie

De vakantie is nog niet voor iedereen voorbij: sommigen zijn nog weg, anderen hebben thuis nog vrij. Voor Elly was het nog maar net voorbij en dus overvielen we haar met de redactie: zij en To kwamen net aanlopen toen wij voor de deur stonden.... We vielen met onze neus in de chocoladetaart (van To). Elly: gefeliciteerd met je verjaardag! En ook met To: wat kan die lekkere taarten maken!

Far Places



We hebben weer leuke vakantie verhalen. De snackduik was weer een feest!

En bij de bootduiken hebben we een regelmatige laatkomer, die zijn taak iedere keer serieus oppakt en er een leuk stukje over schrijft. We kunnen nog even gaan genieten van de nazomer. Duik er nog eens uit! Het vullen van de flessen hoeft met het schema geen probleem te zijn. En voor de koukleumen: in september kunnen we ook weer terecht in het zwembad.

De Luchtbel drijft op de verhalen van de leden, dus reageer positief op onze telefoontjes voor de vaste rubrieken 't Snorkeltje en Nadere kennismaking met... We zouden we het fijn vinden als jullie al de andere duikverhalen "spontaan" willen sturen. Wij kijken uit naar jullie reacties. De deadline voor het oktober nummer is 10 september. Succes!

Dick, Elly, Margreet en Veronica

Verjaardagen



Augustus 2007:

- 2 – Ronald van der Veen
- 3 – Janita Melse-Lalkens
- 14 – Elly Verhaeghe de Naeyer-Boerbooms
- 18 – Mario de Wever
- 24 – Michiel Pfauth
- 24 – Goof Weezepoel
- 26 – Eddy Neufeglise
- 28 – Aylin Erkman



September 2007:

- 2 – Dennis Blom
- 4 – Sanne Verkooijen
- 10 – Henk Jobse
- 12 – Leon Joosse
- 13 – Martin Wattel
- 21 – Yvonne Souisa-Vlam
- 23 – Dianka Zuiderwijk
- 24 – Adriëne Withagen



Inhoudsopgave

- 1 Colofon
- 2 Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave
- 3 Van de voorzitter
- 4 Rondje bestuur 25 juni / Aan de haak geslagen
- 5 Duikteam Zeeland duikt op de O31
- 6 Duiken bij Crozon
- 8 No limits op 214 meter / Tropische monsterpinguïn
- 9 Bootduiken 2007 **opgave nog mogelijk**
- 10 Doorlaatmiddel keert het tij in het Veerse Meer
- 11 Mentoren 2007 / Vullers 2007 / Auto op perslucht
- 12 Snackduik zondag 22 juli
- 13 Zeeuwse duikstekken: Zuidbout
- 14 Nadere kennismaking met... Peter Kaljouw
- 15 Rondje aquaria: Aquapolis
- 16 DTZ duikt op geheime stek
- 17 't Snorkeltje van Carolien van der Maas
- 19 Mutaties / Agenda

Vande voorzitter

Als deze uitgave van jullie lijfblad op de mat valt, is de vakantieperiode grotendeels voorbij, op die van enkelen na natuurlijk. Ik hoop dat jullie goed hebben kunnen uitrusten, kunnen genieten van leuke plaatsen en goed weer, en misschien wel leuke duiken gemaakt hebben. Het goede weer gaf misschien nog wel eens problemen. Het lijkt dit jaar wel zoeken, want zoals goede Nederlanders en mopperpotten willen is het of te warm, of te nat of te koud...Maar hoe dan ook: de redactie verwacht jullie reisverslagen met karrenvrachten in hun postbus!



ondergedoken op de Gentse Feesten.

Zelf ben ik 3 dagen ondergedoken op de Gentse Feesten. En ook daar was het nat... maar wel van binnen dan! Het waren 3 dagen lol, feest en veel muziek en gezelligheid. Maar wel vermoeiend. 3 dagen slenteren van terras naar terras, al die drank en eten, en ook veel en hardop meezingen met Vlaamse liederen...Ppfff, toch weer blij dat ik het overleefd heb, en ja, volgend jaar weer natuurlijk!! Daarna heb ik een weekje uitgerust bij mijn schoonouders in Spanje, en nee, ik heb er niet gedoken. Gewoon een weekje gezellig bijkletsen want het was alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hadden.



Ik wil ook even van de gelegenheid gebruik maken om jullie hartelijk te bedanken! Want ik heb al gemerkt dat mijn stukjes goed gelezen en gewaardeerd worden. Vooral de reacties op mijn schrijven in de Luchtbel van juni (nummer 5) vond ik heel positief. En dat is als bestuurslid een leuke opsteker, een blijk van waardering dat je het goed doet, als je dat zo mag vertalen.

Ik ben namelijk van mening dat je als lid uit een vereniging je kandidaat stelt voor een bestuursfunctie omdat je begaan bent met die vereniging en er wat extra tijd en moeite in wil steken om voor dezelfde vereniging iets te betekenen in de vorm van leuke evenementen, uitjes en andere hand- en spandiensten naar de leden toe.

De uiteindelijke waardering voor al dat werk vertaalt zich dan in de eventuele herverkiezing (of niet) op de ALV. Want dat is het moment waarop het bestuur rekenschap aflegt van al zijn daden en jullie kunnen zeggen of het goed is of niet. Maar een tussentijdse waardering is natuurlijk heel leuk om te horen!

In de komende 3 weken van augustus probeer ik nog snel even één of twee specialties te volgen bij ons aller Bert Moet. Ik weet niet of het nog zal lukken, maar het is mij wel aangeraden om er een paar te hebben voor ik aan de cursus voor 2*-instructeur begin in de tweede week van september. Ik heb er in ieder geval wel zin in! Het is een beetje werk, 3 zaterdagen lang les in de klas en in het buitenwater, en daarnaast nog de nodige zelfstudie c.q. voorbereiding thuis, maar als ik het haal kan ik jullie nog beter van dienst zijn voor jullie opleidingen.



... snel even één of twee specialties volgen

En dan geldt mijn aanbod naar jullie nog steeds natuurlijk: heb je vrij en wil je door de week een duikje maken, bel maar. Dan kijken we wel of we een afspraak met elkaar kunnen maken!

De bubbels, Renaat



Rondje bestuur 25 juni

Dit keer troffen we elkaar, op voorstel van Marnix, in het clubhuis. Om het gebruik ervan weer eens wat op te vijzelen. Er was koffie en thee, maar de versnaperingen waren i.t.t. thuisvergaderingen, zeer afwezig. Daar moet nog aan gewerkt worden en we besluiten in het vervolg, zolang het niet te koud is, in het clubhuis te vergaderen.

Er was niet al teveel post:

- 1) Van de NOB : Draaiboek introductieduik + CD : dit ging direct door naar Frans
- 2) Mails van Marnix. Over betalingsperikelen van enkele ontraceerbare leden.

Het gewijzigde bootbesluit werd vastgesteld en staat inmiddels op de site.

Bert Kögeler heeft twee vullers cursussen gegeven. Hij is er zelf niet om e.e.a. toe te lichten, maar Marnix en Frans melden dat de cursussen goed zijn verlopen. Renaat zal met Bert checken of de namen op de vullerslijst overeenkomen met degenen die cursus hebben gevolgd. Hij zal zijn sleutelplan hierop aanpassen. Zij die de cursus hebben gemist, worden alsnog een keer uitgenodigd.

Een eventuele samenwerking met DV Dolfijn werd besproken. Misschien is het handig instructeurs te delen voor de 2 en 3 stars opleidingen. Ook zijn er wellicht mogelijkheden voor gecombineerde specialties.



De nieuwe zwembadtijden zijn vastgesteld...

De nieuwe zwembadtijden zijn vastgesteld op
woensdag 20:15 - 21:15 uur, van 12 september 2007 t/m 15 mei 2008
woensdag 21:15 - 22:15 uur, van 3 oktober 2007 t/m 24 april 2008
zondag 12:30 - 13:30 uur, van 23 september 2007 t/m 19 mei 2008

Nieuwe suggesties werden gedaan voor Najaarswok, Kerstbuffet, Kampeerweekend en een nieuw mistachterlicht voor op de boottrailer, maar of dat allemaal doorgaat???????

Wat wel zeker is: Saskia neemt mijn functie als secretaris over per voorjaars-ALV 2008.
Onze volgende BLV is op 10 september

Uw secretaris,
Kees Jan Lastdrager, 27 juni 2007

Aan de haak geslagen



Gelezen in de PZC van 15 augustus 2007

Zierikzee – Een duiker van de Assenduikers uit Assen hield een vreemd souvenir over aan een duiktochtje onder de Zeelandbrug. De man kreeg gratis en ongevraagd een piercing door zijn lip. Aan het begin van de middag, toen de man met een vriend uit het water wilde komen, voelde hij een ruk aan zijn onderlip. De duiker bleek aan de haak te zijn geslagen door een 13-jarige visser, die aan de waterkant stond.

Compleet met haak aan de mond belandde hij bij een arts in Zierikzee, die een verdoving zette en de haak uit de lip van zijn onfortuinlijke patiënt drukte. "Deze duik zal ik niet snel vergeten", reageerde het slachtoffer via internet.

Duikteam Zeeland duikt op de O31

Zo vaak kom ik niet meer bij de evenementen van Duikteam Zeeland, maar de bootduiken, die probeer ik toch we allemaal te bezoeken. Dit keer, zaterdag 23 juni, ging de reis naar O31. Altijd gezellig, lekker even varen met het bootje van Anton Vermast en dan nog een relaxt duikje maken als toetje. Wie verzint er nog iets leukers? Dit keer was ik niet als laatste aanwezig op de boot, maar ik werd toch gebombardeerd met de eer om het verslag te schrijven. Ik werd getroost: er was voldoende koffie, thee en koeken.

Wie waren er dit keer aanwezig? Kees Glas ging duiken met Peter Meerleveld (komen geloof ik ook alleen op de bootduiken af), Mathilde Matthijsse met Martin Verhage, Frans met Olivier Spoor, Dick Hoeksema ging mee met onze vaste meelifter Paul van Rijswijk (betaalt die man er nou voor?) en ondergetekende (Bert Moet) dook met Harry. Natuurlijk was er nog Marcel Jobse, die er van baalde dat hij nog steeds zijn twee sters modules niet heeft laten aftekenen. Hij mocht meevaren, ook al leuk toch? Gemist als bezoeker werd Saskia, er waren personen op de boot die toch minimaal deze kijkduiker hadden verwacht (niet om te duiken, maar om te kijken).

De O31 is helaas geen onderzeeër met het nummer 31. Misschien maar goed ook, want anders waren we vast niet alleen geweest met het duiken. De situatie is vergelijkbaar met de Burcht, een grote berg onderwater, die van meer dan 20 meter diepte ineens omhoog komt, naar een meter of 8. Nèt geen steile wand, maar toch wel leuk om de berg van onder tot boven te onderzoeken. Je kon dus kiezen, of je ging dieper of je bleef op een diepte van minder dan 10 meter.



Het zicht was fantastisch, veel beter dan de vorige keer. Daar-

door werd het een leuke duik, veel licht onder water en daardoor ook veel gezien. Ik zag (lekker als enige, nou ja behalve Harry dan) een vorskwab. Het beestje zat lekker onder zijn stenen dak. Van voor en vanachter was er een opening, dus je kon van achteren met je licht schijnen en van voren kon je hem dan in het licht zien. Leuk hoor zo'n groot kikkervisje.



Waar ik mij telkens weer over verbaas, is dat er nog steeds duikers zijn die zonder haspel duiken. Doe mij een plezier en zorg nu toch voor een haspel, dan kom je altijd terug bij het anker van de boot. Moet je de lijn van de haspel natuurlijk wel aan de (onderkant van de) ankerketting vastmaken. Haspels kun je kopen bij duikzaken, dan kosten ze een vermogen. Moet je dus niet doen. Vroeger kocht ik mijn haspel (twee maal gedaan) bij de Boerenbond, maar dat lukte mij laatst niet meer. Je moet er namelijk één hebben zonder metalen onderdelen (roest), die zijn niet meer zo makkelijk te krijgen. Als ik ze weer tegen kom, zal ik er wel

een kopen, Dick is overtuigd, die wil er wel één hebben.

Gaat de lijn van de haspel kapot, dán mag je een vrije opstijging maken, maar dan wél met een decoballon. Kom bij de ballon naar boven, de kans dat je dan een (andere) boot tegen je hoofd aan krijgt is dan echt een stuk kleiner. Een klein stukje lood, zo groot als een dobbelsteen aan de onderkant van de lijn, zorgt ervoor dat je lijn netjes naar beneden valt en niet om je benen heen warrelt.



Veilig toch? Bert Moet

Duiken bij Crozon

“On revient toujours à son premier amour” (je gaat altijd terug naar je eerste liefde). Een beetje overdreven misschien in dit verband, maar het duiken in Bretagne is me twee jaren geleden goed bevallen; zie het verslag in De Luchtbel 29(8) over duiken in Noord-Bretagne. Ergens in mijn achterhoofd is ook nog de enthousiaste aanbeveling van Bert Schreurs blijven hangen dat West-Bretagne ook zeer de moeite van het ‘plonger’ (= duiken op z'n Frans) waard is. Sylvia en ik gingen natuurlijk niet alleen voor het duiken en als uitvalsbasis voor onze gevarieerde activiteiten kozen we voor camping ‘Ker Ys’ in Pentrez op het schiereiland Crozon. Onze caravan stond hemelsbreed op slechts 40 meter van het strand van de Baai van Douarnenez. Bij dit laatste moet je je voorstellen dat de zee bij vloed tot op 45 meter afstand kwam, maar bij eb minstens 345 meter ver weg was. Hoe dan ook: het sliep heerlijk bij het constante gerommel van de branding.

LA PRESQU'ÎLE DE CROZON



Via de plaatselijke VVV (had ook via Google gekund natuurlijk) kwam ik ‘École de plongée’ (duikschool) Presqu’ilemersion in Crozon op het spoor, met als uitvalsbases Morgat aan de Baai van Douarnenez, Camaret aan de Zee van Iroise en Roscanvel aan de Rede van Brest, respectievelijk in het zuiden, het westen en het noorden van het schiereiland Crozon. De duiken zouden worden uitgevoerd met een snelle zodiak en omdat ik al mijn duikspullen meegenomen

had, zouden de kosten beperkt blijven tot € 29,- per ‘plongée’. Aldus afgesproken.

Op maandag 21 juli, een bewolkte dag, mijn eerste duik, via Camaret aan de westzijde van het schiereiland. Het omkleden gaat hier op zijn Zeeuws, gewoon aan de waterkant en zonder warme douches. Via een trailerhelling werd de zodiak te water gelaten en even later waren we met zeven personen ‘en route’, al petsend op de golftoppen, naar het midden van de Zee van Iroise. Doel van de tocht was het ‘Plateau des fillettes’ (het plateau van de meisjes). Waarom de ondiepte zo genoemd wordt is me een raadsel, maar de duikplek is prachtig en misschien is dat al voldoende reden... Tussen de 15 en 20 meter troffen we fraai begroeide rotsen en rotsblokken aan: oranje baksteen-anemoontjes, roze juweel-anemoontjes, spiraalkokerwormen, geelwitte gorgonen enz. enz. Tussen de bossen kelp werden we begluurd door grote, nieuwsgierige Gevlekte lipvissen (of zijn dat dan misschien de meisjes?); ze kwamen zo dichtbij dat het me lukte me om er eentje aan te raken. Tegen een rotswand ‘kroop’ een Blennie omhoog; grappige beesten om te zien, het is net of ze je constant toegrijnzen. De zandplekken waren bedekt met tapijtjes zwarte brokkelsterren. Aan een gorgonenwaaier was een haaienei gehecht. Wat zou het leuk zijn om de leverancier daarvan eens te ontmoeten... En dat alles met een zicht van wel zes meter. Een prachtige duik!



Op dinsdag 24 juli gingen we weer met zeven mensen op pad, nu vanaf Roscanvel aan de noordzijde. De zee was zo glad als een spiegel. Deze keer naar het wrak van de Gobotas op de Rede van Brest, ter

hoogte van de Pointe des Espagnols. Het was zonnig, met wel tien meter zicht. De duiklamp was alleen nodig voor de hoeken en gaten. Het wrak was echt een puinhoop: circa 10 bij 50 meter brokstukken, uitsteeksels, holten enz., op ruim 20 meter diepte. Een perfect onderdak voor diverse Congers; een grote jongen van wel twee meter lang was net aan het verhuizen. Indrukwekkend! Bovenop een verticaal uitstekende balk zat een wel 40 cm Grote spinkrab te grazen. In liggende buizen hadden zich twee blauwgestrepte Galathea's verstopt. In het ruim een school grote Steenbolken. Als een onderzeeboot kruiste een Sepia ons pad, zich langzaam voortstuwend op een veilige afstand. Ook de ons welbekende Noordzeekrabben en kreeften waren present. Met als dessert weer een vers haaienei... Een belofte voor de toekomst?



Op vrijdag 27 juli weer vanuit Roscanvel naar de Rede van Brest. Een bewolkte dag. Nu met z'n vieren naar twee grote, betonnen caissons voor de Pointe de Armorique. De zodiak werd verankerd midden tussen de twee caissons, die ongeveer 50 m uit elkaar liggen en ver boven het water uitsteken. We zwommen aan het oppervlak naar het meest westelijke caisson en lieten ons daar zakken. Tegen de wand van het caisson weer een grote spinkrab. Terwijl we de bodem, op ca. 15 m diepte naderden, zagen we opeens een grote vis van misschien wel een meter lengte zich met krachtige staartbewegingen uit de vinnen maken. De platte kop en het gevlekte lijf maakten onmiddellijk duidelijk dat we het genoeg hadden een 'Rousette' (= Hondshaai) te ontmoeten! Bingo!! Helaas maar van korte duur. Het zicht was maar een meter of drie en de haai was snel in de 'mist' verdwenen. Maar toch!! Yes!! In een gat ontdekten we weer een grote Conger. De vlakke tussen de caissons was bezaaid met grote schelpen en op de zanderige plekken hadden zich veel Coquilles Saint-Jacques ingegraven. Helaas was er geen van hen bereid een zwemdemonstratie te geven.



Maandag 30 juli, mijn laatste Bretonse duik. Een stralende dag! Met z'n zessen vanaf Morgat aan de zuidzijde naar het wrak van de vissersboot La Perle, midden in de Baai van Douarnenez. Het schip ligt tamelijk diep: 30 meter. Langs de ankerketting naar beneden. De zeebodem lijkt op het strand: glad met ribbels. Maar hier bezaaid met brokkelsterren. Het zicht is slecht: maar 2 - 3 m. En ja hoor: even niet en beide buddies kwijt, met het wrak nog 'in geen velden of wegen' te bekennen. Stom en balen!! Ik heb 5 minuten om me heen geschieden met mijn duiklamp. Het luchtverbruik is groot op 30 meter diepte en ik was met 'maar' 180 bar naar beneden gegaan. Dus dan toch maar weer naar boven. Langzaam, met op 5 meter mijn 'parachute' (= decoboel) omhoog. Zoals te verwachten was, kwam ik niet ver van de zodiak boven water. En ook mijn Franse buddies



zandige
zwarte
opgelet



kwamen aan de oppervlakte, 20 meter verderop. Er is geen onvertogen woord gevallen, 'shit happens', maar natuurlijk werd wel geprobeerd te analyseren wat er mis gegaan was en daarvoor schiet mijn kennis van de Franse taal eigenlijk te kort. Normaal gesproken ontgaan me al veel details, maar nu... Afijn. We zijn nog een keer naar beneden gegaan, nu bijna zij aan zij, en hebben nog net een rondje rond het wrak van La Perle kunnen maken. Op een van de wanden een mooi, klein naaktslakje en in het ruim weer een grote school Steenbolken. Door een rond gat verscheen het geinige kopje van een nieuwsgierige Blennie. Verder geen opzienbarende zaken.

Het geheel overziend is toch de duik naar de Gobotas, op 24 juli, de mooiste geweest. De ontmoeting met de haai op 27 juli heeft de meeste indruk gemaakt.

De laatste duik op 30 juli was het minst succesvol. Ik verwijt mezelf dat ik niet beter heb opgelet en mijn buddies ben kwijtgeraakt. Wat deze duik extra lastig maakte was het relatief slechte zicht, de vrij grote diepte, dat je naar beneden gaat met twee buddies en dan zonder buddylijnen (kennen ze die in Frankrijk wel?). Met twee losse buddies is het extra lastig elkaar in de gaten te houden. Dan is het extra oppassen geblazen en helaas ging dat mis. Ook mijn buddies verweten zich overigens mij te zijn kwijtgeraakt, maar het blijft jammer...

Als je in de gelegenheid bent kan ik je een duikje in Bretagne zeer aanbevelen. Onze Zeeuwse wateren zijn mooi, maar de Bretonse wateren lijken toch iets rijker en gevarieerder, de dieren zijn groter en het water (meestal) helderder. Nadere informatie over de duikschool waarmee ik dook vind je op www.presquilemersion.com Als je een alternatief zoekt: er zitten meer duikscholen in de buurt.

Dick Hoeksema

No Limits op 214 meter

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 79, 26 juni 2007

Freediving is een sport die tot de verbeelding spreekt. Zeker met de records die tegenwoordig behaald worden. Op één ademdeug lucht naar een diepte van 214 meter afdalen, dat geloof je eigenlijk niet eens. En toch was dat wat Herbert Nitsch op 16 juni in Speetses (Gr) deed. Stel je de druk van het water eens voor die er dan tegen je duwt... Waar zou je aan denken? Hoe beleef je het moment dat je op het diepste punt bent en beseft dat je weer helemaal omhoog moet. Gedachtes waar je het zo al benauwd van krijgt...



Het was niet het enige record dat verbroken werd. In Denemarken brak Stig Aaval het wereldrecord dynamisch met vinnen bij de mannen door (in 2:53) 225 meter onder water te zwemmen. Beide records zijn volgens de regels van AIDA International verlopen! Foto: Kimmo Lahtinen

Tropische monsterpinguïn

Gelezen in Duiken Nieuwsbrief 80, 13 juli 2007



Wetenschappers hebben in Peru de fossiele resten gevonden van een enorme tropische pinguïnsoort: *Acadypetes salasi*. Het dier was niet alleen zo zwaar als een gemiddelde mens en 1,5 meter groot, maar

had ook een achttien centi-meter lange snavel.

Het dier gebruikte de bek mogelijk als een soort speer om de prooi mee te doorboren. De bek heeft wel een zeer ongewone vorm. De onderzoekers denken dat de vogels een tot nu toe onbekende techniek hanteerden. In tegenstelling tot zijn huidige verwanten leefde de vogel niet op het ijs, het zou zo'n 36 miljoen jaar geleden hebben rondgezwommen in tropische wateren.

De onderzoekers wijzen erop dat de vondst van deze tropische beesten niet wil zeggen dat de huidige pinguïns zich ook snel zullen aanpassen aan de stijgende temperaturen op aarde als gevolg van de klimaatveranderingen. «De huidige opwarming van de aarde gebeurt in een aanzienlijk kortere tijdsspanne. De gegevens van de gevonden fossielen kunnen niet worden gebruikt als argumenten om aan te tonen dat de klimaatverandering geen ongunstig effect heeft op de pinguïns», aldus de onderzoekers.



BOOTDUIKEN IN 2007 - DEEL 5

Het overzicht van de bootduiken met de afvaarttijden:

	Datum	Kentering	Afvaarttijd	Bestemming
Zaterdag	23 juni	HW 10.24	8.30	O 31
Zondag	15 juli	LW 10.59	9.00	Gemaal Kattendijke
Zaterdag	4 augustus	LW 14.06	11.00	Kulkenol havenhoofd
Zaterdag	25 augustus	HW 14.10	12.00	Gorishoek veenblokken
Zaterdag	8 september	HW 14.26	12.00	Windgat ???????????

Deelnemers bootduik:

		23 juni	15 juli	4 augustus	25 augustus	8 september
Mario	Collignon		X	X	X	X
Glas	Kees	X	X	X	X	X
Hoeksema	Dick	X			X	X
Matthijssse	Mathilde	X	X	X	X	X
Meerleveld	Peter	X	X	X	X	X
Moet	Bert	X	X	X	X	X
Kees Jan	Lastdrager		X			X
v.d. Scheer	Wouter	X	X	X	X	X
Spoor	Frans	X		X	X	X
Spoor	Oliver	X		X	X	X
Veerhoek	Erik	X	X	X	X	X
Verheaghe	To	X				X
Verhage	Martin	X	X	X	X	X
Hans	de Wit		X	X	X	X

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 2* duikbrevet of hoger en een geldige duikkeuring wordt aanbevolen. Gaarne bovenstaande informatie nauwgezet controleren en eventuele fouten zo spoedig mogelijk aan mij door te geven

Als je verhinderd bent geef dat dan zo spoedig mogelijk aan mij door. Ik ben bereikbaar op (0118) 61 43 42 (eventueel aan Hans de Wit (0118) 63 40 43 (niet voor de juni duik))

De officiële inschrijf termijn voor de bootduiken is verstreken. Opgave is nog steeds mogelijk. De plaatsing is op basis van volgorde van aanmelding. Veertien dagen voor de afvaart kunnen introducés worden aangemeld (wel zelf de bijdrage aan DTZ regelen!). Als de deelnemerslijst verandert, wordt getracht de meest recente lijst op de site van duikteam "Zeeland" te plaatsen (www.duikteamzeeland.nl). Garantie kan ik helaas niet geven



De boot vertrekt vanaf het ponton aan de oostzijde van de Juliana haven in Yerseke. Indien de duiklocatie en/of afvaarttijd is veranderd, probeer ik dat in de clubkrant te plaatsen. Helaas is dat niet altijd mogelijk, je doet er dus verstandig aan om enkele dagen van tevoren naar de definitieve vertrektijd en/of duiklocatie te informeren. Als de weersvooruitzichten slecht zijn dan altijd contact op nemen.

DUIKLEIDERS GEZOCHT Voor de bootduiken die dit seizoen georganiseerd worden, worden nog duikleiders gezocht. Heb je belangstelling meld je dan aan.

Verder heeft het bestuur voor de bootduiken van de vereniging het volgende vast gesteld.

- Twee sters brevet verplicht
- Bijdrage voor introduc  bedraagt   7,-- (zelf afdragen aan de penningmeester)
- Deze bijdrage geldt ook voor niet duikende introduc s
- Duikende introduc s hebben geen voorrang boven niet duikende introduc s
- Indien men zich niet afmeldt voor een bootduik treedt men, na overleg met de organisatie, op als duikleider bij een van de volgende bootduiken.



Veel duikplezier

Kees Glas, T 0118 614342

Bootduiken van DTZ: een buitenkansje!

PS. Neem vooral een decompressieboei mee!!

Doorlaatmiddel keert tij in het Veerse Meer

Uitwisseling met water Oosterschelde is groter succes dan verwacht.



Door Rinus Antonisse. Gelezen in de PZC van 25 juli 2007

Middelburg – Ruim veertig jaar was het droevig gesteld met het water en de natuur in het Veerse Meer. Dankzij de komst van doorlaatmiddel Katse Heule in de Zandkreekdam, is het tij ingrijpend gekeerd. Het doorlaatmiddel dat de uitwisseling van water tussen de Oosterschelde en het Veerse Meer mogelijk maakt, is een groter succes dan verwacht, meldt Rijkswaterstaat Zeeland. De ontwikkelingen tussen half 2004 en eind 2006 zijn in een rapport verwerkt. Het aantal soorten dieren en planten is duidelijk toege-

nomen. Vooral in het oostelijk deel zitten krabben en garnalen. De mossel is terug. Er zijn nieuwe vissen gekomen als ansjovis, horsmakreel, fint, steenbolk, tong, wijting en zeenaald.

Ondanks het zoutere water, is nog geen afname van brakke bodemdiersoorten waargenomen. De grotere helderheid van het water en nieuwe vissoorten, lijkt tot herstel van visetende vogelsoorten te leiden. Ook andere vogels profiteren van de betere waterkwaliteit.



De hoeveelheden fosfor en stikstof in het water (die overmatige algenbloei en troebel water veroorzaken) zijn fors gedaald. Het zoutgehalte in het Veerse Meer ligt nu het hele jaar door maar iets lager dan dat in de Oosterschelde.



Zuurstofloosheid treedt alleen nog op in korte, warme periodes en in de diepe putten. Overvloedige bloei van zeesla (hinderlijk voor recreanten en door afsterven stankoverlast) is uitgebleven. De kans daarop blijft wel aanwezig door een te hoge stikstofgehalte in het voorjaar.

Een nadeel blijft het wisselende zomer- en winterpeil. In het najaar en de winter valt 15 procent van de oevergebieden droog. Het bodemleven gaat er dan dood. De kansen voor terugkeer van het waardevolle zee gras zijn door het wisselende waterpeil klein.

MENTORENLIJST 2007

De buitenwateropleiding wordt begeleid door de zgn. mentoren. Dit zijn ervaren duikers, die bereid zijn extra tijd te besteden aan de opleidingen. Hieronder vind je de mentorenlijst met de telefoonnummers.

Kees Glas	2* Instructeur	0118 614 342
Jeroen de Maat	2* Instructeur	0113 561 248
Bert Moet	2* Instructeur	0111 481 786
Frans Spoor	2* Instructeur	0118 461 009
Harm Verbeek	2* Instructeur	0118 640 275
Renaat Burggraeve	1* Instructeur	0118 475 372 *)
Yolanda de Jong	1* Instructeur	0113 551 535
Benny van den Steen	4*	0118 464 180
Henk Betlem	3*	0118 629 959 *)
Dick Hoeksema	3*	0118 616 532
Kees Jan Lastdrager	3*	0118 629 403
Roel van der Mast	3*	0118 553 248
Ronald Roes	3*	0118 623 021 @
Wouter van der Scheer	3*	0113 351 495 @
Ronald van der Veen	3*	0113 257 576
Mathilde Matthijsse	2*	0118 635 161
Chris Spoor	2*	0118 431 231
Erik Veerhoek	2*	0118 475 083
Martin Verhage	2*	0113 551 535
Mario de Wever	2*	0118 471 410

*) = werkt in ploegendienst, soms ook overdag beschikbaar

@ = doordeweeks beperkt beschikbaar

Frans Spoor, Harm Verbeek

VULLERS 2007



Onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor jullie. Maak tijdig een afspraak met een van hen. In het geval je favoriete vuller niet te bereiken is probeer je gewoon een ander:

Kees Glas	0118-614 342
Kees Jan Lastdrager	629 403
Roel van der Mast	553 248
Ronald Roes	623 021
Bert Schreurs	479 570
Frans Spoor	461 009
Benny van den Steen	464 180
Harm Verbeek	640 275 Zonder lucht duikt niemand wel!
Goof Weezepoel	623 323
Hans de Wit	634 043

Bert Kögeler

Auto op perslucht

Bron: ANP

Een auto die niet op benzine, maar op perslucht rijdt. Het lijkt onwerkelijk, maar vanaf volgend jaar is deze te koop in België. De perslucht in de tank zit onder een druk van 300 bar en werkt in principe hetzelfde als een verbrandingsmotor. Het verschil is alleen dat er geen schadelijke stoffen, maar lucht uit de uitlaat komt. De luchtdruk in de fles is ongeveer anderhalf keer zo hoog als in een duikersfles. Hij drijft de zuigers van de motor aan. De auto is ontworpen door de Franse ingenieur Guy Negre, die uit de wereld van de Formule 1 komt. Het goedkoopste model gaat nog geen vierduizend euro kosten.



Snackduik zondag 22 juli

Het was weer zover: de tweede editie van de snackduik!



Het doel was om er ook deze keer weer een gezellige dag er van te maken. Een duik tussen de mosselen en de oude voorraad snacks en drank uit het clubhuis op te maken. Maar door het goede inkoopbeleid was er behalve een doos goulashkroketten niets meer in het clubhuis! Dus moest er een nieuwe voorraad worden ingekocht om iedereen na de duik van een hapje en een drankje te kunnen voorzien. Maar goed. Om 06.00 uur liep mijn wekker af om mijn bus weer eens vol te laden. Eerst naar het clubhuis om de snacks, frituurpannen, borden, bakjes, drank en noem maar op en natuurlijk wel zo belangrijk: de (perslucht)flessen vullen. Toen om de partytent, want er was af en toe een bui voorspeld. Oeps, wat vergeten in het clubhuis, dus maar weer terug. Oeps, thuis wat

vergeten, weer naar huis... Tja, zo merk je toch dat je wat ouder wordt uhm...

Na ongeveer drie kwartier in de auto de nieuwe partytent uitgepakt en opgezet. Het viel mee om met mijn geduld een partytent van 8 bij 4 meter op te zetten. Toen het dakzeil er op zat, kwamen de eerste duikers al aan: Roel en Astrid, André en Marian. Roel had de clubboot meegenomen om eventueel duikers buiten de haven af te zetten en zo via de buitenkant van de haven te zwemmen. Terwijl Roel en André de zodiak te water lieten, hielpen Marian en Astrid mij met de twee laatste tentzeilen. Langzamerhand kwamen er steeds meer clubgenoten. Toen iedereen aanwezig was werd een korte briefing gegeven, om vervolgens te water te gaan. Aangezien ik voor mijn 3* brevet de duikleider was, moest ik nog even wachten om in het water te duiken. Een aantal mensen maakte van de gelegenheid gebruik om met de zodiak naar buiten gebracht te worden. De rest ging, al dan niet met een koprol, voorover de haven in. Na een aantal buien 's morgens werkte het weer ook mee, want eindelijk liet de zon zich zien.



Terwijl de meeste duikers al lekker in de zon zaten, was het mijn buurt



om een duikje te maken. Het was een mooie duik met, hoe kan het ook anders, veel mosselen, grote scholen harders en zeenaalden. Door Frans en Yolanda was

een sepia gespot. En Mathilde, die het natuurlijk weer eens niet kon laten, nam een tweede duik en kwam naar boven met het verhaal dat ze een zeedahlia gezien had recht onder het ponton. Ja ja, die wilde verhalen kennen we wel van haar, dus ben ik er nog even ingesprongen. En... inderdaad!

Toen werd het tijd om de inmiddels opgewarmde frituurpannen te vullen met snacks en te gaan snacken.





De vier frietpannen draaide op volle toeren om de 25 hongerige monden te voeden, want ja na zo'n duik gaan een frikandelletje en een patatje er wel in. En dat bleek wel, want in een korte tijd werden er zo'n 9 kilo friet, 80 frikandellen, 50 kroketten en 30 loempia's weggesnackt. Moe maar voldaan en een paar kilo zwaarder gingen we naar huis. Om bij een volgende duik er achter te komen dat je dit toch niet te vaak moet doen, want er moest toch weer wat extra lood bij. Op naar de volgende snackduik!

Erik Veerhoek

Zeeuwse duikstekken

Zuidbout

De duikplaats Zuidbout ligt in het Zuid/Oosten van Schouwen-Duiveland, niet ver van Zierikzee.

Op deze plek wordt veel gedoken met duikclubs voor de duikopleiding. Er is hier een reddingspost



gestationeerd. Deze reddingspost wordt zomers in de weekenden bemand met strandwachten. Deze strandwachten zijn professioneel en getraind. Wanneer de strandwachtersvlag (de DAN vlag) gehesen is zijn er minimaal twee van deze gebrevetteerd strandwachten aanwezig en paraat.

Het mooie van deze duikplek zijn de begroeide basalt blokken en daartussen de stukken zand. Er ligt een wrakje dat wel moeilijk te herkennen is, maar op de resten van het wrakje zijn mooie begroeiingen te zien, zoals zakpijpen en Tubularia indivisa en overal zie je kleine bodemvisjes zoals pitvisjes en zwarte grondels.

De Zuidbout is gemakkelijk te bereiken. Vlakbij deze plaats is tijdens de watersnoodramp een gat in de dijk geslagen. Er zijn nog allerlei zaken te zien die herinneren aan deze ramp.

Als je boven op de dijk staat lijkt het alsof je zo het water in kan lopen. Je moet een flink stuk de pier aflopen om deze duikstek te bereiken. Het water is dichtbij de kant ondiep. Bij laagwater is dat duidelijk te zien er ligt dan een groot stuk land droog. Het beste kun je aan het einde van de pier (oostzijde) in het water gaan. Dan een stuk snorkelen, de bodem daalt dan ineens snel af. Naar het



einde van de pier is het zicht

slecht en de stroming even krachtig. De ene keer is dit erger dan de andere keer.

Er zitten bij deze plek ook veel vissers die er jammer genoeg ook hun vislijnen achter laten en dat is vervelend, je hebt hierbij echt je mes nodig.

Als het mooi weer komen hier veel mensen die gebruik van de parkeerplaats.

Elly Boerbooms

Nadere kennismaking met...

Peter Kaljouw



Waar en wanneer ben je geboren?

Op 1 maart 1967 in de Kromme Nieuwstraat te Oost-Souburg

Met wie en wat woon je samen?

Ik woon samen met Bolder en Bas, twee katten, aan de Rouaanse Kaai te Middelburg

Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ik werk samen met 10 collega's op de Frans Naerebout, een betonningsvaartuig, als machinist.

Waar of hoe is het duiken voor je begonnen?

Aan de bar in de Kemel, het clubhuis van watersportvereniging De Arne, besloten we aan een introductie mee te doen.

Is er een favoriete duikstek (in Nederland)?

Ik heb alleen nog maar gedoken in het Veerse Meer en in het Grevelingenmeer. Het Veerse Meer bij de Scouting vond ik te gek.

En misschien ook een minder leuke duikervaring?

Minder leuk was het niet kunnen klaren door verkoudheid en een duik te moeten overslaan.



Het Veerse Meer bij de Scouting vond ik te gek...

En wat voor soort vakantie(land) trekt jou nou helemaal niet en zul je dus ook niet snel naar toe gaan?

Drukke stranden en campings is niets voor mij.

Hartelijk bedankt voor de medewerking!!

Graag gedaan.

Margreet van Aalst



Aan de bar in de Kemel...

Heb je naast het duiken nog andere hobby's?

In het weekend varen met mijn bootje.

Wat is je favoriete gerecht en wat kan je absoluut niet door je keel krijgen?

Nummertje 145 van de Chinees??? Kruutmoes en balkenbrij!!

Van welke soort muziek ga je uit je bol en bezoek je wel eens een concert? Of ga je bijv. liever naar de film, een opera of iets dergelijks!

Tjesto, U2, Clannad, The Coors en Rowwenheze

Wat lijkt je de favoriete vakantiebestemming en heb je nog (duik)reis-idealen?

Australië, Canada en Ierland



In het weekend varen met mijn bootje...

Rondje aquaria

AQUAPOLIS

Aquapolis is jongste attractie Neeltje Jans

Gelezen in de PZC van 26 juni 2007. Door Esme Soesman, foto Marijke Folkertsma

NEELTJE JANS - Twee lipvissen dansen om elkaar heen. Sloven zich uit; zijn overduidelijk aan het baltsen. "Een teken dat ze happy zijn", merkt directeur Bert van de Hoef van het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans op. Niet dat alles al koek en ei is in het gloednieuwe Aquapolis.

Het aquarium Aquapolis is sinds 25 juni 2007 geopend voor publiek. De onderwaterwereld gevuld met dier en plant uit de Oosterschelde moet geleidelijk groeien. Het voor publiek geopende zeeaquarium is dus een 'bak in opbouw'. Dat maakt de verhalen er wel spannend op. Zoals die kreeften die ze uit elkaar hebben moeten halen, vertellen Van de Hoef en pr- en onderwijsman van het park Ted Sluijter. De geschaarde jongens gingen, in hun drang een eigen territorium af te bakenen, meteen met elkaar in gevecht.

De onderwaterwereld moet geleidelijk aan groeien, zo blijkt wel. Met enige regelmaat wordt er een nieuw visje aan de bak toegevoegd. Stuk voor stuk afkomstig uit de Oosterschelde. Geen tropische vissen dus, zegt Sluiter met nadruk. Het is juist de bedoeling het schoons uit de directe omgeving te tonen. En dat is mooi genoeg, meldt een tevreden Sluijter. "Dit heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het past echt bij Deltapark Neeltje Jans."



Het zeeaquarium biedt met een ruit van 13 meter breed, 2,5 meter hoog en elf centimeter dik een schitterend panorama. In een tweede ruimte in Aquapolis zijn thema-aquaria - inclusief aaibak - uitgezet. Daarin zitten dieren die het niet snel zullen redden in de grote - met 320.000 liter water gevulde - 'vissenkom', zoals krabbetjes en steenbolken. Tezamen geven zij zicht op het tot over de eigen grenzen beroemde onderwaterleven.

Goudbrasems maar ook kat- en doornhaaien dartelen en drijven rond. Tussen mammoetschedel, veenbank en resten van een Nehalenniatempel door. Want ook dat is een kenmerk van Aquapolis; het aquarium legt een link met de ontstaansgeschiedenis van Zeeland. In beeld. En, dankzij een boekje, ook in woord.

Een keer of vijf per dag wordt in Aquapolis bovendien een presentatie gehouden, waarin verteld wordt over nut en noodzaak van de Stormvloedkering en over het leven onder water. Daarmee past de waterbak uitstekend bij de doelstelling van Neeltje Jans, aldus Van de Hoef. Het brengen van edutainment: een combinatie van educatie en fun.

Daarmee voldoet het Deltapark ook aan de - jaren geleden via een enquête achterhaalde - wens van het publiek. "Daar kwam steevast een aquarium als nummer één op de lijst van wensen uit." Naast het thema veiligheid tegen overstromingen zullen in korte tijd ook de thema's visserij en milieu worden uitgewerkt (*is inmiddels gerealiseerd; red*). Na het hoogseizoen wordt een beweegbare onderwatercamera in het aquarium geïnstalleerd. Bezoekers kunnen dan van dichtbij zien hoe de vissen worden gevoederd.

Adres: Eiland Neeltje Jans, Faalweg 5, Vrouwenpolder.
Tel. 0111-655655 Info: www.neeltjejans.nl

DTZ duikt op geheime stek



Geheim overleg

Op zondag 15 juli zijn wij met een groep van zeven duikers om 9.15 met de boot van Anton van wal gestoken. Hans de Wit was zo bereid als oppervlakte coördinator op te treden (zie foto). Zo flexibel als hij is

mochten wij van hem kiezen uit twee duikplaatsen.

De timing was goed. Even voor de regenbui was de boot verankerd, waren wij omgekleed en konden het water in. Het was een nieuw duikstekje, redelijk zicht, met veel ongerept leven tot op 33 meter diepte. Waar dat is, moet ik van de



De briefing

schipper nog even geheim houden.



Ga jij wèl duiken?

Helaas kon ik na 45 minuten vanwege de toegenomen stroming nog maar met moeite vooruit komen. Mijn kompas tegen de stroom ingesteld en langzaam tegen de stroom in opgestegen. Aan de oppervlakte gekomen, kwam ik keurig aan de goede kant van de

boot uit en liet mij naar het trapje afdrijven. Snel aan boord geklommen, om naar twee afgedreven duikers te kunnen varen. Ook zij konden zo zonder inspanning aan boord klauteren. Helaas heb ik daar geen foto's van kunnen nemen.



Op de terugreis hebben wij gezellig in het vooronder wat gegeten en gedronken, zodat wij bij aankomst weer op krachten waren om de duikspullen uit te laden.

Duikteam Zeeland vaart uit



Paul van Rijswijk

Gezellig in het vooronder



'T SNORKELTJE



Wil je alsjeblieft een stukje voor het Snorkeltje schrijven, Carolien? Maar natuurlijk! Alleen door de drukte van de verhuizing en de daarmee samengaande verbouwingen is het me totaal ontschoten een verhaal te tikken. Gelukkig komen er nog meer Luchtbellen uit en was de redactie zo aardig om me nog een kans te geven. Bij deze dus een Snorkeltje. Alleen heb ik geen idee wat ik daar in zou kunnen zetten. Ik begin maar gewoon en zie wel of het me lukt.

Eind augustus 2006. Edwin had net zijn 1*-brevet gehaald, zodat we samen verder op konden voor de 2*.

Door Harm en Frans was er best een scherp schema opgesteld om met de cursisten nog voor het einde van het duikseizoen dat de gewilde brevet te halen. We moesten met zijn allen wel alle zeilen bijzetten, maar het zou lukken. Gelukkig zijn er dan ook al die vrijwilligers die altijd maar weer bereid zijn om de cursisten te helpen en te begeleiden bij de trainingen en toetsen.

Omdat het schema best goed kon worden aangehouden (hoewel het voor sommigen een beetje teveel werd, 3 duiken in de week: vind maar weer eens een vrijwilliger...) zag het er naar uit dat het zou lukken de streefdatum te halen. Dat lukte ook bijna... We moesten nog 1 ding inleveren en hadden nog 1 duik te gaan (correct me if I'm wrong, Frans...).



De afspraak om die duik te maken stond al gepland en toen... ging het stormen en daardoor werd het zicht bagger!!! Het was niet haalbaar om voor onze vakantie het 2*-brevet nog te halen. Jammer maar helaas: volgend jaar weer een nieuwe poging. Dat zouden we toch echt geen invloed laten hebben op onze vakantie!



Zondag 5 november vroeg in de ochtend vertrok ons vliegtuig vanaf Brussel. Omdat ik het mijn ouders (die zo lief waren dat ze ons naar het vliegveld wilden brengen) niet wilde aandoen om midden in de nacht nog te gaan rijden, hadden we gezegd dat ze ons wel de avond tevoren konden brengen, dan wachten we wel een paar uurtjes daar. Dus na de laatste paar kussen en knuffels en "doe voorzichtig"s hebben we hun weer naar huis gestuurd en begon voor ons

eigenlijk al een beetje de vakantie. We hadden een rustig plekje in de hal opgezocht en het ons, voor zover mogelijk, zo comfortabel mogelijk gemaakt op onze koffers.

De mensen die al eerder voet op Egyptische bodem hebben gezet, weten waarschijnlijk wel wat voor ongelooflijke chaos het in de aankomsthal is. Dat daar alles toch elke keer weer bij de juiste personen terecht komt is best verwonderlijk.

Na een aantal uur in een broeierige aankomsthal op ons visum te hebben gewacht en vervolgens tussen irritante Russen in de rij te hebben gestaan voor nog een stempel, konden we eindelijk op zoek naar onze koffers. Toen we die allemaal, na even zoeken, gevonden hadden, gingen we op zoek naar een man met een bordje "Carolien". Die man was sneller gevonden dan de koffers...



We hadden vanuit Nederland eigenlijk alle duiken die we wilden maken al geboekt. Alleen in welke volgorde we die gingen maken was voor ons een grote

vraag. De duikschool keek per dag wat ze gingen doen, dus moesten we afwachten wat ging komen. De duikschool was eigendom van een Duitser (Hans, hoe kan het ook anders). De eerste duik was een oriëntatieduik, om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden. 's Middags zijn we naar een andere stek gebracht: the Lighthouse. Prachtig!!! Wat een enorme weelde aan koraal, vis en kleur!!! Waar je ook keek, alles was prachtig! Nog nooit van mijn leven zo'n paradijs gezien!!! (Jullie zullen aan mijn enthousiasme merken dat dit onze eerste echte duikreis was...)



Dinsdag gingen we naar de Blue Hole. We zijn daar niet the Chimney ingegaan, maar hebben ervoor gekozen om er direct bij de Blue Hole in te gaan en daar naar buiten te zwemmen, tegen de stroom in, om vervolgens langs de koraalwand weer terug te drijven. Ook the Canion. Dit was op zich een prachtige plek om te duiken, maar het was wel jammer dat we daar zo snel doorheen waren.

Midden in de week hadden we een rustdag ingesteld. Daar hebben we even heerlijk gerelaxed en wat dingen voor het thuisfront gekocht (en natuurlijk voor onszelf). Eigenlijk wilden we die week ook een "kamelen-duik-safari" maken. Dan

ging je 's morgen op een kameel naar een duikplek, daar duiken, eten en weer duiken en dan tegen de avond zou je dan weer terughobbelen naar Dahab. Jammer genoeg was er voor deze trip te weinig animo.

Donderdags stond op de planning dat we naar the Golden Blocks zouden gaan. Wat we begrepen van de mensen van de duikschool moest dit een hele mooie stek zijn. We konden niets anders doen dan hun gelijk geven. We hebben daar dan ook 2 duiken gemaakt. We zijn nog hard op zoek geweest naar een schildpad die daar die week al meerdere keren was gesignaleerd, maar helaas hebben we die niet kunnen ontdekken.

De hele week hebben we tussen de duiken door heerlijk in Bedoeïnen-tenten geluierd en gegeten (dat eten is niet allemaal even goed gevallen, maar daarover zal ik niet in detail treden...). Onderuit hangend met een glas geperst fruit, of plaatselijke thee, met een bord heerlijk eten op schoot genieten van de zon en de mensen: dit moet wel het Paradijs zijn...



Vrijdag konden we dit niet, toen hadden een dagtrip naar Sharm el Sheikh geboekt. Van daaruit gingen we met de boot naar the Thistlegorm. De eerste duik daar was om de boot heen, om de buitenkant van het schip te bekijken. Bij de tweede duik gingen we het schip ook in. Daar kwam het wel neer op trimmen op ademhaling!! Als je 1 keer een te diepe tuig adem nam zat je met je hoofd ergens tegen, maar als je te ver uitblies, schuurde je buik over allerlei dingen die zich nog in het schip bevonden. Wel een hele leuke ervaring om in zo'n schip te kunnen kijken!

Voor die dag hadden ze nog een extra duik ingepland, voor diegenen die daar nog voor in waren.

Die was ergens halverwege de terugvaart, bij Ras Mohammed. Dit was (i.i.g. voor mij) de mooiste duik die ik tot dan toe gemaakt had! Prachtig!! Ik hing zelfs nog, zonder daar in eerste instantie erg in te hebben, een halve meter boven een sluierslaartrog!!! Gelukkig was onze begeleider op tijd om me te waarschuwen!

Wat ze ons wel waren vergeten te vertellen, was dat we bij terugkomst in de haven van Sharm, nog 4 uur moesten wachten, omdat we met de bus over een hoogte van meer dan een kilometer moesten en dat dat gevaarlijk kon zijn. Toen we daar een plek gingen zoeken om wat te eten, was ik enorm blij dat we niet onze vakantie naar dit oord hadden geboekt... Overal neon en massa's mensen!!! Je moet er van houden denk ik, maar dit was zeker niet onze smaak.

De laatste dag hebben we maar 1 duik meer gemaakt. Die was vlak bij de duikschool (The Islands), en maar maximaal 12 meter diep. Daar hebben we dan ook een hele lange relaxte duik gemaakt waar we onnoemlijk veel foto's hebben gemaakt. (We hadden een camera gehuurd voor de vrijdag, toen we naar Sharm gingen. Alleen was er iets niet in orde met die camera, waardoor we hem de tweede duik niet hebben kunnen gebruiken. Daarom mochten we hem de laatste dag ook nog gebruiken. En waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken, toch?

Ondanks dat we van de lokale gerechten meerdere malen toch wel wat last hadden gehad, was dit wel een enorm goed geslaagde en zeker voor herhaling vatbare vakantie!!! Niet alleen onderwater, maar ook zeker op het droge is dit een fantastisch land. Ook de mensen, i.i.g. diegenen die je niets willen verkopen, zijn daar allemaal superrelaxed!

Ergens in de nabije toekomst gaan we weer, dat weet ik zeker! En we zijn reuze nieuwsgierig naar de avonturen van **Mario de Wever**: voor hem de volgende Snorkel.

Groetjes, Carolien van der Maas (en natuurlijk ook van Edwin Aalbers)!

Naschrift: Ik heb afgelopen weekend de blaren op mijn vingers getikt om mijn verhaal voor de 14^{de} af te krijgen en dit was ook keurig gelukt. Ik zei tegen Edwin: ik wil er dinsdag nog even een paar leuke foto's bij zoeken en dan stuur ik alles in 1 keer door. Totdat ik dinsdag tegen de avond met mijn bord eten in mijn handen mijn teen stootte tegen de tafelpoot en ik vervolgens de hele avond bij de huisartsenpost heb gezeten... Hij (alias: mijn teen...) is gebroken, dus duiken zit er voor mij (wederom) even niet in... Maar... bij deze. 't Snorkeltje is me toch gelukt... [Beterschap Carolien!! Red.]

MUTATIES DUIKTEAM "ZEELAND" PER 1 JULI '07

Marjanke Liezenga, Wessel Liezenga en Netty Tiggelman hebben afscheid genomen van DTZ. Het ga jullie goed!

Leon Joose woont weer in Middelburg; **nieuw huisadres**: Tussenmede 2, 4337 AN Middelburg.



Dreesstraat 8, 4384 DC Vlissingen, tel. 0118-468606

Dealer van: BATAVUS - UNION - SPARTA - MERIDA

U w f i e t s i n v e r t r o u w d e h a n d e n !

AGENDA

Zaterdag	25 augustus	Bootduik, veenblokken Gorishoek, 12.00 uur
Zondag	2 september	Hans Verkooijen Excursie, Goessche Sas
Zaterdag	8 september	Bootduik, Windgat?, 12.00 uur
Maandag	10 september	BestuursLedenVergadering
Maandag	10 september	Deadline oktober-Luchtbel
Woensdag	12 september	Start training gevorderden, zwembad 20.15-21.15 uur
Zondag	23 september	Start vrij zwemmen, zwembad 12.30-13.30 uur
Zondag	23 september	Hans Verkooijen Wandeling, Waterland Neeltje Jans, 14.00 uur
Woensdag	3 oktober	Start opleiding, zwembad 21.15-22.15 uur