

Van de redactie



De meesten van ons zullen toch stiekem blijven hopen op een nazomer...

Maar soms heb ik het idee, dat de najaarsstormen al begonnen zijn!

Hoewel het waait eigenlijk heel de zomer al behoorlijk. Een enkele bootduik is daardoor niet doorgedaan, maar over het algemeen zijn duikers niet zo bang voor een beetje wind. Er is een stukje over de bootduik van 3 september door Chris Spoor.

Ook kan je er altijd voor kiezen op (duik)vakantie te gaan. Paul en Tilly zijn net terug, Frans en Veronica hebben het nog tegoed... maar dat zal geen duiken worden. Natuurlijk zijn jullie verhalen altijd welkom.

Deze Luchtbel staat in het teken van de haai.

Een zwemmen voor je leven voor een walvishaai, ziet er best angstaanjagend uit. In Burgers' Zoo zijn ook diverse soorten haaien te bewonderen en... een haai in het bos??

De familie Oranje stelt zich voor, wie ze nog niet kent, ziehier de mogelijkheid. En we kijken even in het logboek van Rob Plasse.

De deadline voor de volgende Luchtbel is op 10 oktober.

Arjo, Marian, Veronica, Tilly

Oktober 2011:
Benny van den Steen
1- Sven Catsman
9- Pascal Wezemer
13- Henk Betlem
15- Rob Maas
19- André Roos
23- Jaap le Roij
25- Margreet van Aalst
26- Mascha School
30- Marcel Jobse



November 2011:
2-Wouter van der Scheer
6-Erik de Been
8-Jozien Walhout
9-Rinus Krijger
11-Roel van der Mast
19-Erik Veerhoek
28-Marnix Poelman

Inhoud

Colofon

2. Van de redactie / Verjaardagen / Inhoudsopgave
3. Van de voorzitter / Schildpadonderzoek
4. Lichaam duiker na 17 jaar gevonden/opleidingen 2011/2012
5. Zoet in plaats van zout
7. Duiken in Frankrijk en Spanje
10. Even voorstellen
11. Zwemmen voor je leven
12. Hamerhaaien en zeekoeien
13. Zeegras verkast naar andere plek.
14. Verslag bootduik 3 september 2011
15. Hoe een haai in het bos terecht kwam
16. Vullerslijst / Uit het dagboek van Rob Plasse
17. De mooiste duikspots ter wereld
19. Symposium duikveiligheid 2012 / agenda



Van de voorzitter



Duikvrienden en vriendinnen...

Het valt niet mee hoor voorzitter zijn van Duikteam Zeeland. Dat wist ik ook wel hoor, toen ik hieraan begon. Je doet het nooit goed, want je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Voeg daarbij ook de karakters bij van Zeeuwse duikers dan weet je dat het een zware taak is..

De een wil heel graag een boot, de ander vindt dat zonde van het geld en gaat er liever van op vakantie. Een derde wil vervolgens helemaal niets .. zelfs niet duiken.

Dat is lastig, maar met een beetje overleg en goede wil kom je daar wel uit.. en soms lost het zichzelf op. De bodem van de clubkas is in zicht door de financiële aderlating richting de Delta.



Het failliet van Europa is aanstaande en volgend jaar verdienen net zoveel als nu....maar dan weer in guldens.. effe vullen dat is dan Fl 9,80 een nieuw duiklampje fl. 849.80 een weekje Egypte fl. 2560. Dus dat wordt een rubberboot van de Hema (is wel handig kan zo mee aan boord bij Anton ,in geval van nood opblazen en peddelen.)

De Jubileumreis wordt een liveaboord in de Egeïsche Zee. (Wel zelf roeien)



Henk Jobse

Schildpadonderzoek

Gelezen in Duiken

Dat de zeeschildpadden zich aan de hand van het magnetische veld van de aarde oriënteren, is bekend. Maar dat deze dieren behalve de sterkte van het magnetische veld ook de helling van de magnetische veldlijnen naar de aarde kunnen herkennen dat is nieuw.

De dieren kunnen elke regio in zee in de vorm van een bijzondere magnetisch 'vingerafdruk' herkennen. Ook jaren later herkennen de schildpadden, die bekendstaan om hun trektochten door open zee, deze unieke 'vingerafdruk'.

Op die manier vinden ze altijd hun thuisstrand terug.



Lichaam duiker na 17 jaar gevonden

AD 10/08/2011



Lake Tahoe, op de grens van Californië en Nevada, in de winter. © Thinkstock

In het Amerikaanse meer Lake Tahoe is het lichaam gevonden van een duiker die in 1994 vermist raakte. Door de temperatuur van het water, 2 tot 3 graden Celsius, is het in een wetsuit gehulde stoffelijk overschot vrijwel intact gebleven.

Het lichaam van de man werd eind juli omhoog gehaald, nadat duikers het kort daarvoor bij toeval hadden ontdekt. De man, destijds 44 jaar oud, verdronk waarschijnlijk door problemen met zijn uitrusting of doordat hij onwel werd. Een autopsie moet uitkomst geven over de doodsoorzaak.

Lake Tahoe ligt op de grens van de staten Californië en Nevada en is met een diepte tot 501 meter het op een na diepste meer in de VS. Crater Lake, in de staat Oregon, is met 589 meter nog dieper. (ANP/Redactie)
10/08/11 01u59

OPLEIDINGEN 2011/2012

Nieuws van de instructeurs

Zoals afgesproken geven we jaarlijks in ieder geval de opleiding 1*. Om het jaar geven we de 2* of 3* opleiding. In het seizoen 2010-2011 was de 3* opleiding aan de beurt zodat het komende seizoen in het teken zal staan van de 2* opleiding.

Daarnaast organiseert de club, bij voldoende interesse, elk jaar een aantal specialiteiten. Op de website van de NOB worden de verschillende specialiteiten kort omschreven waarbij ook de leerdoelen en het ingangsniveau aan de orde komen.

Graag weten we wat er bij de leden leeft op dit punt zodat we graag van jou willen horen aan welke specialiteiten je eventueel zou willen deelnemen. Dan kunnen we de behoefte inventariseren en kijken wat we komend seizoen zouden kunnen inplannen. Natuurlijk kan er in de loop van het jaar uitbreiding plaatsvinden, maar het is wel prettig om bijtijds een en ander te kunnen organiseren.

Als je derhalve wilt deelnemen aan de 2* opleiding of een specialiteit, stuur dan even een mail naar Paul Neve. Hij stuurt je dan een aanmeldformulier toe dat je kunt invullen.

Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de resultaten van afgelopen periode. Hieronder volgen de geslaagden:

Mascha School (1*)
Ramses Oranje (1*)
Edward Oranje (1*)
Tamar Oranje (1*)

Marinella van Es (2*)

Eric van Loenhout (2* instructeur)
Erik Veerhoek (2* instructeur)



Zoet in plaats van zout

Wij Zeeuwse duikers zijn echte zoutwater duikers hierin wilden wij verandering brengen.

Op donderdag 7 juli vertrokken wij met de camper richting Zuid-Holland naar het plaatsje Noorden daar hadden wij een kampeerhoeve gevonden waar je maar op 20 minuten rijden van de Vinkeveense plassen ben.

Na ons geïnstalleerd te hebben op de camping en wat gegeten te hebben zijn we de omgeving wezen verkennen. Het dorp Noorden ligt aan de Nieuwkoopse plassen een prachtig natuurgebied met veel water en veel groen schitterend om hier te varen met b.v. een kano of kayak.



Na navraag is het hier niet mogelijk om te duiken vanwege de vele ondieptes en het vele vaarverkeer.

De volgende ochtend zijn we op weg gegaan naar de Vinkeveense plassen voor onze eerste zoetwater duik.

In de duikgidsen gekeken waar we het beste terecht konden en zo werd onze eerste duik locatie EILAND 4 aan de Baambrugse Zuwe te Vinkeveen. Nou heb je om hier te duiken een vergunning nodig van € 10,- deze is een heel jaar geldig. Deze vergunning zo staat in de duikgids vermeld kun je kopen bij het duikcentrum Aqua Buisness Centre ter plaatse.



Na aankomst bleek al gauw dat het duikcentrum gesloten was en pas om 13.00 uur open zou gaan.

Wat nou, dachten we, dan maar even kijken naar de locatie, daar was een duikschool bezig met een briefing voor hun leerlingen. Aan de instructrice gevraagd wat we hier konden verwachten en wat we het beste konden doen eenmaal onder water. Volgens haar konden we ook wel 2 kilo lood afleggen omdat zoet water minder drijfvermogen heeft.

Ook aan haar de vraag of ze erg streng controleren op vergunningen en gezegd dat het duikcentrum gesloten was. Ook laten we haar weten uit Zeeland te komen zij zei hierop: " ik zou gewoon gaan duiken en bij eventuele controle uit te leggen over het hoe en wat."

Zo gezegd zo gedaan vlak voordat we te water gingen hadden we nog geen controle gehad.

Dus lekker duiken, je moet hier via de trapjes of de instap voor minder validen te water want voor de commandosprong is het te ondiep aan de kant.



Enmaals in het water, dat was trouwens best wel vreemd, proef je zoet water op je lippen en geen zout water. Op 3 meter vanaf de kant op 2.5 meter diepte kwamen we onze eerste grote baars al tegen prachtig zo'n baars met die kleuren na deze eerste volgden er al snel meer en ze waren niet schuw zodat je ze op je gemak kon bekijken of fotograferen.

Het zicht hier was al gauw 6 tot 8 meter, op de bodem kom je zoetwater mossels tegen en wat groene begroeiing (niet veel want dit wordt kapot gedoken). Vanaf een meter of 4 kwamen we verschillende wipkippen, fietsen een grote frietzak met friet en nog veel meer andere objecten tegen. Ook ligt er een touw onder water die je langs verschillende objecten leidt.

De bus die dit jaar afgezonken was kwamen we ook al snel tegen ik (Marinella) keek naar binnen en zag een grote baars op de bodem hiervan liggen Albert heeft hiervan een foto geprobeerd te maken maar hij had te weinig licht. Hierna ben ik in de bus gegaan en rondgekeken en zelfs even gezeten op de bankjes die ze erin hebben gezet. Toch wel een aparte ervaring om onder water in de bus te zitten.



Hierna riep Albert mij eruit te komen om boven op de bus te komen kijken hier lag een grote snoekbaars te rusten door ons opgeschrikt ging hij zwemmen maar bleef wel boven de bus hangen op een afstand van zo'n 2.5 meter.

Weer verderop zagen we een sloep liggen begroeid met algen en mossels.

Onze eerste snoek kwam ook al gauw in zicht wat een mooie vis is dat toch maar net als de baarzen ook absoluut niet schuw.

Op een gegeven moment draaide een snoek zich om en zwom langzaam op me af bleef op zo'n meter afstand van mij het was er een van zeker 1.20 meter lang en ontzettend vet en hij had ook grote scherpe tanden die hij liet zien toen hij zijn bek even open deed. Het was net alsof hij het met opzet deed om even te laten zien hoe groot en sterk hij was en de baas in het water.

Terug bij de kant na een uur duiken lag bij het trapje nog een grote baars het leek wel of hij ons kwam uitwaaien. Nou dit was dan het verslag van onze eerste zoetwater duik.



Voor onze tweede zoetwater duik hadden we een bootduik gepland bij de Scuba-Academie in Vinkeveen op nog geen 10 minuten afstand van EILAND 4.

Hier aangekomen ben ik naar de duikschool gelopen en aangemeld voor de bootduik. Ik kon een kar meenemen om de duikspullen te halen want het was nog best wel een eindje lopen met de spullen. Na uitgeladen te hebben en de camper op een vlakbij gelegen parkeerplaats gezet (€2.50 voor een dagkaart) te hebben gingen we over een hobbelig pad met onze afgeladen en zware kar op weg naar het centrum. We moesten hier om 13.30 uur zijn en waren een uur te vroeg dus hebben we hier een lekkere tosti gegeten op een lekker zonnig terrasje.

De duikschool had ook nog een groep van 8 introduce's die mee gingen maar die kwamen allemaal te laat aan en moesten ook nog een uitrusting aangepast krijgen en hierna natuurlijk nog een uitleg over de uitrusting en een briefing over het hoe en wat onder water. Maar eindelijk om 14.15 uur gingen we dan toch op weg naar EILAND 8 waar we in de luwte konden liggen, er was namelijk best wel veel wind op komen zetten.

Na korte uitleg over het hoe en wat onder water spraken wij af een duik van een uur te gaan maken.

Hier lag op 9 meter diepte een oude praam waar volgens de instructeur veel leven in zou zitten. We hadden deze al snel gevonden hij lag tussen de 9 en 14 meter we zaten alleen in een thermocline de temperatuur daalde al snel van 18 naar 11 graden zodat ik gauw weer terug wou naar hoger gelegen gebied. Ik had tenslotte maar mijn enkel 7 aan en mijn dunne cap.



Hierna vonden we de oude Volvo met aanhanger een sloep en veenbanken.

Ook hier hebben we grote snoeken gezien en heel veel kleine visjes we zijn er niet achter kunnen komen wat dit waren. Rivierkreeftjes hebben we ook gezien en Clarkii's roodachtige kreeftjes met lange dunne scharen deze schoten als een raket over de bodem zodat je eerst een stofwolk zag en daarna pas het kreeftje deze zijn ontzettend fel.

Aan de kant op 3 meter diepte tussen de begroeiing hadden we jonge snoekjes moeten vinden maar helaas niet 1 gezien. Toen was het uur al weer om en gingen we langzaam terug naar de boot.

Ook dit was weer een hele leuke en mooie duik.

Het is voor ons dan ook zeker dat we binnenkort nog een keer terug gaan. Je kunt hier trouwens gebruik maken van de omkleedark de toilet en douches.

En tegen onze mede DTZ ters zou ik willen zeggen ga zelf een keer kijken het is zeer de moeite waard het is tenslotte maar op 2 uur rijden vanaf Vlissingen.

Groetjes en veel duikplezier van Albert en Marinella van Es



Duiken in Frankrijk en Spanje



op 18 augustus vertrokken we met onze camperbus richting Frankrijk. Twee duiksets ingepakt, fietsjes mee en tuffen maar. De eerste dagen brachten we door in de Provence, een prachtige streek met een aantal stuwmeren. Eerst even onthaasten!

Toen onze duiksets ons riepen, reden we naar de Middellandse zee. Ons eerste doel was Collioure, een pittoresk havenstadje, zo'n 30 km boven de Spaanse grens. We vonden een leuk plekje op camping La Girelle met de zee op afstand van 50 meter. Eerst verkenden we al snorkelend de zee langs de rotswanden. Dat zag er goed uit zodat we ons in onze 3 mm pakjes hesen en over het kleine strandje (Plage d'Ouille") naar de zee liepen. Zo maakten we vanaf deze camping twee duiken. Een heel leuk stekkie. Op de camping ook een goede faciliteit om je spullen te spoelen.



Helaas waren onze flessen leeg en moesten we op zoek naar een vulstation. Dat viel echter niet mee. In Banyuls, een dorpje iets zuidelijker kon men alleen mijn 10 en 12 liter fles vullen, maar de set van Paul kon niet gevuld worden omdat men er geen adapter voor had. Zijn set konden we wel laten vullen op een camping, maar die lag weer niet aan zee dus daar blijven was geen optie voor ons.

We hadden van verschillende personen info gekregen over duiken bij Cap de Creus en in het bijzonder bij Cadaques aldaar. Wij togen dus richting Cadaques. Dat was geen goed plan. Campers worden hier namelijk volledig geweerd en je kunt dus nergens bij de kust komen. Ondanks de bescheiden afmetingen van onze bus, werden we toch voor vol aangezien, dus die vlieger ging niet op. Kantduiken was dus geen optie. We probeerden op advies van de boswachter nog een ontheffing op het politiebureau te krijgen, maar oom agent was onvermurwbaar. We mochten van hem alleen boven op de berg parkeren en konden dan naar het water lopen (1 km bij een daling van 20%). De beste man had vast nog nooit een duikfles op zijn rug gehad.



We reden dus door het schitterend mooie gebied van Cap de Creus naar L'Escala althans naar Mont Gó. Daar checkten we in op een mooie camping Illa Mateua geheten. Deze camping ligt aan een leuk baaitje met in het midden een rotseiland waar de camping naar vernoemd is. Niet onbelangrijk is dat de naastgelegen duikschool al onze flessen kon vullen tegen heel schappelijke prijzen. We besloten hier een aantal dagen te blijven en maakten mooie duiken in de baai. Wel een pittig stukje lopen maar het was te doen, zelfs bij 35 graden, en zeker de moeite waard. Aan de noordzijde van de baai ligt niet al te diep een wrak van een groot schip dat in grote delen uit elkaar is gevallen. Mooi begroeid en heel veel vis.

Na zeven duiken vertrokken we richting L'Estartit want duiken bij de Medes eilanden stond ook nog op ons verlanglijstje. Het werden mijn eerste bootduiken. We doken met duikschool Calypso en verbleven op de nagenoeg daarnaast gelegen camping La Sirena. Een aardige camping langs het strand en van daar uit wandel je zo naar het centrum van het stadje. Ook over Calypso waren we zeer te spreken, een aardige Nederlands sprekende mevrouw die ons goed kon adviseren over de verschillende duikplaatsen. We hebben schitterende duiken gemaakt en ik vond het super! Nu is een kinderhand snel gevuld, maar ook Paul vond het geweldig mooi. We hebben grote tandbaarzen gezien, zwarte gorgonen, een paar murenen en heel veel soorten andere vissen in allerlei kleuren en maten.

Maar aan alles komt een eind en zo ook aan ons verblijf in L'Estartit. Langzamerhand gingen we weer noordwaarts en wilden ons geluk nog eens beproeven bij Cap de Creus. Bij Rosas vervolgden we de weg langs de kust richting Cala Joncols, dat we overigens nooit gevonden hebben. Wel kwamen we langs camping Ampurdanes aan Playa Almadraba dat 50 meter van het strand aan een mooie baai was gelegen. Hier hebben we overnacht en de volgende ochtend een aardige duik gemaakt vanaf dit strand langs de rotsen.



Vervolgens besloten we naar camping Port de la Vall te gaan. Een grote camping, eigenlijk niets voor ons, maar het was nu rustig en de camping lag aan een mooi baaitje dat goed bereikbaar was vanaf de camping. We trokken onze pakken aan, schoven de flessen op ons rug en sjokten (het was nog steeds meer dan 30 graden) naar het water. Helaas was dit vergeefse moeite, kilometers zee gras strekten zich voor ons uit. We speurden nog wat naar zeepaardjes, want ik had gelezen dat deze zich tussen dit gras "verstoppert" maar ook dat wilde niet lukken, jammer!

De volgende dag pakten we onze boel weer op en reden richting Collioure. We wilden nog een paar dagen op camping La Girelle doorbrengen om daar nog wat te duiken. Onze flessen weer gevuld, kwamen we aan het einde van de middag in Collioure aan. Helaas was de camping "complet" en dat in september. We weken daarom uit naar de naastgelegen camping Les Amandiers. Vanaf die camping kom je op hetzelfde strandje terecht. Het is alleen iets verder lopen (ca. 250 meter) over een paadje met stenen. Het leek ver, maar in de praktijk viel het reuze mee. Het zicht was iets minder dan op de heenreis, maar altijd nog 100x beter dan mijn laatste duik bij de Zeelandbrug. Toen was het op en moesten we weer aan het werk.



Al met al weer veel duikgenot deze vakantie en veel moois gezien zoals dodemansduim, bloemkoolkwallen, paarse flabellina, vijgenzwammen, gestreepte brasems, rode zeesterren, zeekatten, barracuda's, gevlekte naaktslakken, rode zakpijpen en veel soorten grondels. Zeer de moeite waard en eigenlijk niet zo heel ver weg!



Tilly Neve



even voorstellen ..



Wij zijn –v.l.n.r.- Ramses, Edward & Tamar Oranje.

Ik –Edward- ben zo'n 18 jaar geleden met de moeder van Tamar en Ramses vanuit Middelburg naar Westkapelle verhuisd. We wilden namelijk kinderen maar vonden het klimaat waarin wij leefden geen goede omgeving. –Ik leidde namelijk -al vanaf jonge leeftijd- een Blues-Rockcafe in het centrum van Middelburg.

Rock
Café

We vonden uiteindelijk een leuk huisje in de Kloosterstraat (–waar de jongens en ik nog steeds met veel plezier wonen!-) wat letterlijk 20 tellen vanaf de duinen/zee en een minuut lopen vanaf het bos ligt. Een ideale omgeving dus waar we onze kinderen konden laten opgroeien!



(beeldarchief RWS)

In 1995 werd Tamar en in 1997 werd Ramses geboren. De moeder van de jongens begon tijdens de zwangerschap van Tamar aan een rechtenstudie bij de Open Universiteit en ik specialiseerde mezelf vooral in het restaurantleven als kok.

Doordat mijn toenmalige werktijden gunstig vielen met het ritme van baby's en kleuters heb ik altijd veel (alleen) de jongens opgevangen zodat mijn ex kon studeren. Ik kreeg op het dorp al snel de naam van 'moeder-vader', waar ik eigenlijk best wel trots op ben!

Na vijf jaar zocht ik ander werk omdat het ritme van de jongens veranderde door de komst van de schooltijden. Ik werd aangenomen op het Scheldemond College in Vlissingen. Ideaal dus, mijn vrije tijd en vakanties liepen nu weer parallel met die van de jongens. Mijn ex kon blijven studeren en ik kon weer lekker de 'hort op' met m'n jongens. In 1998 vertrok mijn ex en ik bleef achter met de jongens. Mijn werkgever bood mij alle ruimte om mijn nieuwe draai te kunnen vinden.



Tijd om er met de jongens er op uit te gaan werd natuurlijk schaarser –ik kreeg er nu immers een compleet huishouden bij!

Omdat de jongens 's zomers meer in en op het water leven dan er buiten (ik heb ze regelmatig op kieuwen gecontroleerd☺) leek mij een duikopleiding een mooie bezigheid. In 2008 heb ik contact gehad met Frans Spoor die mij vertelde om in 2010 opnieuw contact met hem op te nemen –Ramses was in 2008 nog te jong!

In 2010 hing ik opnieuw bij Frans aan de bel en nu gaf hij ons wel groen-licht. Ik heb daarom dus de jongens (en mezelf) in 2010 de duikopleiding (en toebehoren!!) als verjaardagscadeau geschonken...



We genieten elke woensdag met volle teugen van het duiken–wat is het allemaal mooi en spannend!- en mogen ons inmiddels al bijna 1* noemen! We gaan ons daarom zeker ook inschrijven voor de 2* opleiding die komende winter weer gaat beginnen bij DTZ!

Bedankt Frans, Erik en Harm dat jullie ons zo weten te enthousiasmeren
Bedankt alle vrijwilligers die steeds komen opdraven om onze flessen te komen vullen
Roel bedankt voor je flexibiliteit wbt de materiaalverhuur!

Gr.Edward

Zwemmen voor je leven!

Gelezen op www.radio10gold.nl, 25 juli 2011

Duiker ontkomt maar net aan de enorme bek van een walvishaai!

Normaal gesproken staat een lekker stukje mensenvlees niet op het menu van een walvishaai (zoals hierboven). Plankton en krill is wat ze voornamelijk eten. Daarom zijn walvishaaien ook niet gevaarlijk. Maar als je als duiker tussen al die lekkernij zwemt, dan kan het zijn dat de walvishaai je door zijn slechte zicht niet ziet en een grote hap neemt...

Walvishaaien zijn 's werelds grootste vissen. Ze kunnen acht meter lang worden. Hun bek, met ongeveer 3000 tandjes, kan zo'n anderhalve meter opensperren. En daar wil je niet tussen komen! Gelukkig liep het voor deze duiker goed af! Hij kon zich nog net uit de voeten zwemmen –uhh- maken. Zijn vriend zag het allemaal gebeuren en maakte deze spectaculaire foto!



Hamerhaaien en Zeekoeien

Nog twee dieren stonden op mijn verlanglijstje: hamerhaaien en zeekoeien.*) Dit ondanks diverse bezoeken aan respectievelijk het midzeese Elphinstone Reef en de onderzeese grasvlakten van Marsa Abu Dabab in de Rode Zee, voor het laatst tijdens de clubreis naar Port Ghalib in 2010 (zie het verslag in de dec/jan-Luchtbel).

BURGERS' ZOO
Natuurlijk in Arnhem



Deze zomer hebben mijn vrouw en ik een aantal ANWB-fietsroutes in de Betuwe uitgetest. Dankzij de knooppuntenkaartjes koers je probleemloos door het Land van Maas en Waal. Een aanrader! Je moet wel opletten: soms mis je door je geklets een knooppunt en dat betekent een aantal 'bonus miles'. Maar dit terzijde.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik herinnerde me het verhaal over de hamerhaaien van Burgers' Zoo in de februari-Luchtbel. Onze caravan stond bij Opheusden, niet ver van Arnhem. Een buitenkansje dus. Zo gedacht, zo gedaan: op 3 augustus verkende mijn vrouw de winkels van Arnhem en stond ondergetekende aan de oevers van Burgers' Ocean.

Een feest van herkenning! Je begint bij een tropisch strand, dan 'duik' je een aquarium in met een koraalrif en zijn bewoners: murenen, koraalduivels, anemoonvisjes enz..

Vervolgens kom je bij het grote aquarium (wanddikte > 30 cm als ik me goed herinner) met grote dieren als napoleonvis, zwarttiphaaien, gitaarrog (!) en, nog in een afgescheiden deel om te wennen aan de aquarium-omstandigheden, twee hamerhaaien! Ik moet bekennen dat ik niet heb kunnen controleren dat het er inderdaad twee zijn: ik zag steeds maar één hamerhaai langs zwemmen. Was het niet steeds dezelfde? Maar toch!! Fascinerend om te zien.

Zie bijv. <http://www.youtube.com/watch?v=hGiHcU89C4A> In de laatste aquariumbak loop je door een onderwatertunnel met doorzichtige wanden tussen pijlstaartroggen, adelaarsroggen, zwarttiphaaien en schildpadden.

En de zeekoeien dan? Daarvoor moet je naar Burgers' Bush. Tegenover de waterval kun je als je goed kijkt in het troebele water deze giga-beesten net onderscheiden. Ik trof het: het was net voedertijd. De verzorgers kieperden een 25-tal kroppen andjvie (of sla?) over de brugreling. De kroppen werden een voor een door de kolossen onderwater getrokken en verorberd. Ik heb er minstens drie zeekoeien gezien. Ze

leken goed gehumeurd. Zie bijv. <http://www.youtube.com/watch?v=f73eHUI5rjY>



Uiteraard maakt het meer indruk als je als duiker deze dieren in het echt ziet, in hun natuurlijke leefomgeving. Maar als dat niet lukt, is een bezoek aan een dierentuin als Burgers' Zoo een redelijk alternatief, al is het maar om de dieren eens in levende lijve te bekijken. Voor de vele mensen die niet duiken is dit de enige mogelijkheid.

VAKANTIEBAANTJE

**IK VAL IN VOOR
DE ZIEKE ZEEKOE
IN BURGERS' ZOO**

In Burgers' Zoo wil men verschillende levensgemeenschappen laten zien. Indrukwekkend dat dit gelukt is. Naast Burgers' Ocean en Burgers' Bush, vond ik ook Burgers' Desert en Burgers' Safari de moeite van het bekijken meer dan waard. Heel knap vind ik ook dat men in Burgers' Ocean zelf koralen kweekt.

Dick Hoeksema

Loeje

*) Om eerlijk te zijn, zijn er nog wel meer dieren, maar daarvoor moet ik veel verder van huis.

Zeegras verkast naar andere plek

PZC woensdag 25 mei 2011 | 15:42 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 25 mei 2011 | 16:58



foto Ronald den Dekker

KATTENDIJKKE – Het projectbureau Zeeweringen verplaatst momenteel vijfhonderd vierkante meter zeegras van de dijk tussen Kattendijke en het Goese Sas naar een nieuwe plantplek bij Krabbendijke.

Volgend jaar wordt de zeedijk versterkt. Het klein zeegras dat voor de dijk ligt, zou dan verloren gaan. De waterplanten worden als zoden overgebracht. De verplaatsing is verplicht op grond van de Natuurbeschermingswet. De laatste dertig jaar is het zeegras in de Oosterschelde teruggelopen van honderden hectares tot enkele tientallen hectares. De Radboud Universiteit in Nijmegen begeleidt de verplaatsing van het zeegras. Een duidelijke oorzaak voor de krimp van het areaal zeegras in de Oosterschelde is er niet. Er zijn wel aanwijzingen: rotganzen die zich in de winter op het zeegras storten, verminderde toevoer van zoetwater door de Deltawerken (Oesterdam, Philipsdam) en verplaatsing van zand in de zeearm.



verslag bootduik 3 september 2011

Hallo beste mededuikers

Zaterdag 3 september was de laatste bootduik van het jaar en ik was het laatst aan boord dus daarom dit stukje.

Ik kan wel vertellen het was fantastisch weer om heen en weer te varen tussen Yerseke en Zierikzee heerlijke zon weinig wind dus hebben we met z'n alle heerlijk genoten aan dek. We vertrokken om ongeveer 11 uur richting Zierikzee dan komen de verhalen natuurlijk weer over duiklampen aan de orde Er was een dame aan boord die niemand had erg zielig, iemand speelde met z'n zaad een ander zei dat hij dat moest cash'en omdat er weinig van was afijn u hoort het fantastische onderwerpen, natuurlijk kwam er ook nog een zodiak voorbij dus dan hebben we de belangrijkste hoofdstukken wel gehad.



Er was ook iemand die een emmertje dooie vis had meegenomen en die schoonmaakte zodat de liefhebbers een broodje haring met uitjes konden eten erg gezellig.

Nou op die zandbank voor de Zeelandbrug lag nog een kudde zeehonden waar we vlak langs voeren erg leuk, die beesten zijn een stuk groter dan ik dacht.

Na 1,5 uur varen waren we bij Zierikzee (kulkenol of zoiets) en de boot ging voor anker we moeten nog een klein uurtje wachten op de kentering maar met dit weer was dat zo voorbij. Omkleden optuigen elkaar een beetje in de



weg lopen enz. enz. en het water in. Nou was die zaadspeler z'n buitenvinnen vergeten maar aan boord waren nog een paar te kleine binnenvinnen dus die maar gebruiken om de duik te maken.

Het was erg ondiep naast de boot dus erin springen deden alleen degene met korte beentjes. De duik was lekker relaxed weinig stroming goed zicht als je uit de buurt van sommige duikers bleef, veel kreeften gezien ook een hele grote sommige hebben ook schaarloze kreeften gezien waar ze een mooie naam voor hadden maar die ben ik vergeten, botervisjes, garnalen een rare krab en rond de boot een school kleine vissen geen idee welk merk. Aan boord omkleden als het mooi weer is doe je alles wat langzamer en relaxter en dat komt zo'n dag ten goede en weer terug naar Yerseke onder het genot van get its,

cake, schuimpjes, koekjes en broodje haring de terugweg was natuurlijk ook weer gezellig de zeehonden hadden de zandank verlaten voor het water en door het heerlijke weer was deze hele dag zeer geslaagd alle opvarenden zien uit naar de bootduiken volgend jaar.

Groetjes Chris Spoor

Fotoraadsel 8 en 9

In verband met de vakantieperiode zal de oplossing van fotoraadsel 8 bekend gemaakt worden in de luchtbel van november 2011 en dan zal ook het volgende fotoraadsel worden opgenomen. Nog even geduld dus

Hoe een haai in het bos terecht komt

Gepubliceerd in HP de Tijd op 8 augustus 2011



Haai gevonden in bos, meldt *Huffington Post*. Klinkt als het bekende broodjeaapverhaal 'Duiker gevonden in het bos', maar dit haaienverhaal lijkt, ondanks de perfecte timing met *Discovery Channel's Shark Week*, wel degelijk waar. De politie van Milton in de staat New Hampshire kreeg een melding binnen van een sterke rottingsgeur in het bos en vond na inspectie een haai van ongeveer twee meter lang, zeker 45 minuten rijden verwijderd van zout water. De politie vermoedt dat een visser de haai heeft gevangen en het kadaver in het bos heeft gedumpt. Lokale media melden dat de politie **besloten heeft** de blauwe haai te in het bos te laten liggen en de natuur haar werk te laten doen. Met de bijbehorende stankoverlast.

Het onderzoek naar hoe de haai in het bos gekomen is, loopt nog. Inmiddels is Milton van nietszeggend dorpje uitgegroeid tot mediamagneet waar de haai **het gesprek van de dag is**.



De vullerslijst



De onderstaande personen zijn graag bereid om flessen te vullen. Schroom niet om te bellen, de compressor staat er voor ons allemaal! Maak tijdig een afspraak met een van hen. Als je favoriete vuller niet te bereiken is, probeer je gewoon een ander.

Albert van Es	Erik Veerhoek	Marian Roos
Annick Creemers	Frans Spoor	Henk Jobse
Benny van der Steen	Harm Verbeek	Marjon Jobse
Bert Schreurs	Henk Betlem	Michel de Smit
Boudewijn Weenink	Kees Glas	Paul Neve
Erik de Been	Peter de Groot	Marco Collignon
Eric van Loenhout	Leon Joosse	Roel van der Mast
Kees J Lastdrager				



Uit het logboek van ...

Uit het logboek van Rob Plasse

Sinds wanneer duik je en wat was je eerste duik?

Ik ben in 2003 begonnen bij DTZ en heb mijn eerste buitenduik gemaakt op 21 april 2004 bij de Kabbelaar met als buddy Frans. De tweedehands duikbril die ik van iemand gekregen had liep continu vol. Dus ik heb goed het klaren van mijn bril kunnen oefenen.

Hoeveel gelogde duiken heb je?

De teller staat op 24-8-2011 op 215 duiken.

Waar, in welke landen heb je zoals gedoken?

Mijn 5^{de} buitenduik was in Mexico, daarna nog gedoken in Kenia, Spanje, Italië, Egypte, Bonaire en natuurlijk Nederland.

Vertel wat over jouw meest bijzondere en dierbare duik(en) uit je logboek.

De leukste en ook wel bijzondere duik vond ik de driftduik op Elphinestone reef in Egypte. Erg relaxed om op de stroom langs dat prachtige rif te zweven.

Wat was je kortste of langste duik ooit en hoe kwam dat?

De kortste duik was 17 minuten met Mario. Dat was de snertduik in het veerse meer bij een watertemperatuur van 3 graden in mijn natpak. De langste duik was 75 minuten met Marcel in Abu Dabab in Egypte.

Welk waterdier heeft de meeste indruk op je gemaakt?

De Sepia die voor mijn ogen een zeedonderpad oppeuzelde. Maar de zeepaardjes zijn ook altijd wel bijzonder.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Arjo de Keizer

De mooiste duikspots ter wereld.

(gelezen in de Telegraaf door Margreet van Aalst)

De mooiste duikspots ter wereld

AMSTERDAM - Ook verslaafd geraakt aan de wondere wereld onder water? De zonnestralen die door de waterspiegel het koraal in prachtig geel, rood en paars kleuren? Ineens omgeven worden door een school soldatenvisjes of midden in het gezicht van een reusachtige Napoleonvis kijken? Duiken en snorkelen zijn magische sporten, waaraan steeds meer Nederlanders verslaafd raken. Ons land telt inmiddels zo'n 320.000 duikers. Maar waar vind je de allermooiste onderwatertuinen op deze aardbol? Zeven top duikspots op een rij.

Foto: (c) Stephen Frink



1 Great Barrier Reef: grootste rif ter wereld

Het grootste rif ter wereld kan gezien worden vanuit de ruimte. Het Great Barrier Reef ten noordoosten van Australië is ruim 2.000 km lang. Dit rif, dat sinds 1981 op de werelderfgoedlijst staat, is waarschijnlijk de meest fameuze duikspot ter wereld. Het is het thuis van meer dan 1.500 soorten vis en 400 koraalsoorten.

Top spot: Yongala wrak

Dit scheepswrak in Queensland is een must. De Yongala zonk tijdens een cycloon in 1911, waarbij 122 mensen, een racepaard met de naam Moonshine en een Lincolnshire stier om het leven kwamen. Het schip is ruim 100 meter lang en nog goed herkenbaar. Je mag het schip niet binnenzwemmen, maar je komt er omheen fraaie beesten tegen: mantraroggen, zeeslangen, octopussen, tijgerhaaien en schildpadden.

Hoteltip: www.ilpalazzo.com.au

Watertemperatuur: 22 tot 28°C



2 Sharm el Sheik aan de Rode Zee: één groot aquarium



Machine Gun Above Stern on Thistlegorm

De Rode Zee is eigenlijk één groot aquarium. De zee is 2.000 kilometer lang en telt vele tientallen goede duikspots. Overal liggen koraalriffen. Je kunt duiken van de Golf van Aqaba in het noorden tot Bab el Mandeb in het zuiden. Duikers verschillen van mening over de beste spots en het meest ongerepte koraal. Een aanrader is Sharm el Sheik met zijn goede duikscholen.

Top spot: SS Thistlegorm wrak

Het Britse transportschip Thistlegorm (blauwe distel) was in 1941 op weg van Glasgow naar het Engelse leger in Egypte met een laadruim boordevol munitie. Het schip werd in de buurt van Ras Muhammad in de Rode Zee gebombardeerd door twee Duitse bommenwerpers, brak in tweeën en zonk binnen enkele minuten. In de jaren 50 ontdekte filmduiker Jacques-Yves Cousteau het schip aan de hand van verhalen van lokale vissers.

Hoteltip: www.baronhotelsegypt.com

Watertemperatuur: 21 tot 28°C

3 Bonaire: zo vanaf de kant

Bonaire heeft niet alleen fraaie riffen en een goede visstand, maar deze duikspot is vooral geliefd omdat je er overal vanaf de kant kunt duiken. Huur een fourwheeldrive, slinger je duikapparatuur achterin en kies één van de vele geel geschilderde stenen, die de duikspots markeren. Het eiland telt zo'n 86 duikstekken, van steile wanden tot dubbelriffen. Typisch Caribische duikspot met niet veel grote vissen, maar wel zeer veel kleurrijke en talrijke vissoorten.

Top spot: Alice in Wonderland

Op deze plek ontdek je een indrukwekkend dubbelrif, oftewel twee riffen met een zandvlakte ertussen. Geen moeilijke duik, de gemiddelde diepte is zo'n 25 meter. Het ene rif is bekend vanwege zijn mooie gorgonen en het andere is weelderig begroeid met een gevarieerd koraallandschap. Tussen de riffen maak je kennis met garden eels en pijlstaartroggen.

Hoteltip: www.diversparadisebonaire.com

Watertemperatuur: 25 tot 28°C



4 Malta: op vijf minuten zwemmen



De meeste Maltese duikstekken kun je vanaf de kant bereiken, op vijf minuten zwemmen. Het landschap is spectaculair door de erosie van het gesteente, met veel grotten, doorgangen en spelonken. Malta telt ook diverse wrakken, die soms makkelijk bereikbaar zijn vanaf de kant.

Top spot: Um El Faroudis wrak

Dit schip zonk in 1998 na een dramatische ontploffing aan boord, waarbij negen Maltese dokwerkers omkwamen. Het lag jarenlang in de haven van Valletta en rust nu op de zandbodem ten zuidwesten van Wied iz-Zurrieq. Het schip is 115 meter lang en ligt op 18 meter diepte. Je vindt er pijlinktvissen en barracuda's, maar ook papegaai-vissen, geelstaarten en tonijnen.

Hoteltip: www.stjuliansbayhotel.com

Watertemperatuur: 14 tot 25°C

kader Write

5 Filippijnen: meer dan zeventuizend eilanden

Ze liggen een beetje uit de buurt voor Nederlandse duikers, maar de Filippijnen zijn wel een vliegtrip waard. Meer dan zeventuizend eilanden, waarvan eenderde niet eens een naam heeft, vormen de setting voor een fraaie onderwaterwereld. Het onderwaterlandschap is beroemd vanwege de enorme tafelkoralen en tuinen van zachtkoraal. De riffen hebben een enorme visrijkdom en je komt er ook spannende vissen zoals haaien en manta's tegen. Een aanrader voor wie niet houdt van massatoerisme.

Top spot: Tubbataha Reef Marine Park

Dit onderwaterpark heeft de wereldfgoedlijst gehaald en telt de mooiste koraalriffen ter wereld. Een uniek voorbeeld van atolriffen, met veel variëteit aan vis. Ook prima om te snorkelen. Vraag je duikschool naar het Noordeiland, waar je schildpadden, maar ook een spectaculaire 100 meter steile wand tegenkomt.

Hoteltip: www.cocolocoisland.com

Watertemperatuur: 25 tot 30°C



6 Belize: tussen de dolfijnen

Aardig aan Belize in Midden-Amerika is dat je veel keuze hebt als duiker. Belize, met zijn vele eilandjes en atollen, ligt aan het tweede grootste 'barrier reef' ter wereld. Het land is zowel famous voor rifduiken als atolduiken, haaienduiken en dolfijnenduiken. De onderwaterwereld telt ongeschonden riffen met diepe drop-offs, die je doen duizelen.

Top spot: Blue Hole

Een spannende locatie, deze ingestorte onderwatergrot. Je kunt je er vergapen aan fraaie stalagmieten en stalactieten. Ook de schildpadden en vissen komen hier graag.

Hoteltip: www.coppolaresorts.com

Watertemperatuur: 26 tot 28°C



7 Malediven: griezelen met haaien

Je waant je in een bountyparadijs op de Malediven. Zonovergoten eilanden met witte stranden, maar bekijk vooral de onderwaterwereld. Gevarieerde koraalriffen met kleurrijke koraalvissen, maar ook spectaculaire waterbewoners, zoals haaien, enorme baarzen, barracuda's, roggen en reusachtige morenen. Een duikerswalhalla. Elk eilandje heeft wel een 'huisrif'. Doordat er vaak stroming is, kun je goed je driftduiken oefenen.

Top spot: Noord-Malé atol



Een duiklocatie, die beroemd is om de vele manta's. Dé mantatijd bij het Noord-Malé atol loopt van mei tot september, onze zomer. Maar je kunt ook allerlei soorten haaien zien: walvishaaien, grijze rifhaaien, witpunthaaien en hamerhaaien.

Hoteltip: www.robinson.com

Watertemperatuur: 27 tot 30°C

Symposium Duikveiligheid 2012

Datum: zaterdag 28 januari 2012

Duur: 9.30 tot 16.00 uur

Locatie: Deltapark Neeltje Jans, Faelweg 5, 4354 RB Vrouwenpolder

Kosten: € 30,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, een uitgebreid lunchbuffet en een parkeerkaart. Bovendien heb je na afloop van het symposium gratis toegang tot Deltapark Neeltje Jans.

Aanmelden

Aanmelden voor het congres kan tot uiterlijk 14 januari 2012 via de website van de NOB.

Meer informatie

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met de Nederlandse Onderwatersport Bond via

info@onderwatersport.org.

Agenda

Introductie avonden in het zwembad op 2 november en 7 december

Boot Dusseldorf 21-1 tot 29-1 2012

Duikvaker 4 en 5 februari 2012

ALV ??????????!

